

## Overstijgen

Begeleid door Rachel Vroom zingt Vincello zijn versie van het Stabat Mater. 'Onder het kruis, waarop haar zoon hing, stond zijn moeder in leed en tranen'. Al luisterend kan ik mij vandaag voorbereiden op de contemplatie van Maria's deel in het lijden en het offer van Jezus, een vrij gekozen offer uit liefde voor de wereld.

De lezing van vandaag is genomen uit het Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 2, vanaf vers 33.

Al ongeveer zeventig jaar is de profetie van Simeon de eerste van de zeven smarten van Maria. Hoe ook, de smart die Maria aanvankelijk vertoont is verbazing. Verbazing over wat over Jezus gezegd wordt. Ik kan mezelf afvragen: zijn er dingen omtrent Jezus die me steeds verbazen als ik het evangelie lees of het beluister? Of is Jezus voor mij maar een stuk cultureel behangpapier?

De voorspelling van Simeon roept een andere nieuwtestamentische passage op dat gaat over het woord van God als iets dat levend en actief is. Heeft het evangelie dat soort effect op mij?

Hoe bepaalt het beluisteren van het evangelie, met de uitspraken over Jezus en over zijn kracht de waarheid te openbaren, wat ik nu voel? Stemt het wéten dat Jezus mij kan verwonderen, en mij helpt mijn zwakheden en mislukkingen te overstijgen, mij hoopvol?

Laat, terwijl de passage opnieuw gelezen wordt, die woorden je bemoedigen om voor jezelf de dingen te noemen waarbij je de hulp van Jezus zou willen om ermee in het reine te komen.

Vraag nu God in deze slotminuten van dit gebed, om het geschenk, Jezus beter te leren kennen, me dieper tot Hem aangetrokken te voelen om zo meer zoals Hij te worden. Begeleid door Rachel Vroom zingt Vincello zijn versie van het Stabat Mater. 'Onder het kruis, waarop haar zoon hing, stond zijn moeder in leed en tranen'. Al luisterend kan ik mij vandaag voorbereiden op de contemplatie van Maria's deel in het lijden en het offer van Jezus, een vrij gekozen offer uit liefde voor de wereld.

De lezing van vandaag is genomen uit het Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 2, vanaf vers 33.

Al ongeveer zeventig jaar is de profetie van Simeon de eerste van de zeven smarten van Maria. Hoe ook, de smart die Maria aanvankelijk vertoont is verbazing. Verbazing over wat over Jezus gezegd wordt. Ik kan mezelf afvragen: zijn er dingen omtrent Jezus die me steeds verbazen als ik het evangelie lees of het beluister? Of is Jezus voor mij maar een stuk cultureel behangpapier?

De voorspelling van Simeon roept een andere nieuwtestamentische passage op dat gaat over het woord van God als iets dat levend en actief is. Heeft het evangelie dat soort effect op mij?

Hoe bepaalt het beluisteren van het evangelie, met de uitspraken over Jezus en over zijn kracht de waarheid te openbaren, wat ik nu voel? Stemt het wéten dat Jezus mij kan verwonderen, en mij helpt mijn zwakheden en mislukkingen te overstijgen, mij hoopvol?

Laat, terwijl de passage opnieuw gelezen wordt, die woorden je bemoedigen om voor jezelf de dingen te noemen waarbij je de hulp van Jezus zou willen om ermee in het reine te komen.

Vraag nu God in deze slotminuten van dit gebed, om het geschenk, Jezus beter te leren kennen, me dieper tot Hem aangetrokken te voelen om zo meer zoals Hij te worden.