

## Een passende beschrijving

Uit het Officium Defunctorum van Tomás Luis de Victoria zingt Photonen vocaal ensemble het Kyrie gebed.

?We hebben er allemaal nood aan om, temidden van dagelijkse bezigheden, wat tijd vrij te maken. We weten dat ons lichaam rust nodig heeft. We komen in uw aanwezigheid, Heer, ons hart en ons verstand zijn herbrond, onze geest opgebeurd.

De lezing van vandaag is genomen uit het Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 7, vanaf vers 36.

?Haar zonden zijn haar vergeven, al waren het er velen.? Beeld je deze woorden in, alsof het over jou gezegd werd. Hoe voel jij je daarbij? Herken jij jezelf in deze beschrijving?

Jezus schildert hier een tafereel van een rechtgeaard man - of een eigengereide persoon - die weinig liefheeft. Herken jij jezelf hierin? Klopt deze beschrijving voor jou, al was het maar een klein beetje?

Luister opnieuw naar het tweede deel van de passage. Daar waar Jezus spreekt tot deze vrouw en tot Simon de Farizeeër. Kan jij jezelf vinden in een van deze twee karakters? Met wie identificeer jij jezelf het meest?

Jezus legt hier een verband tussen vergeving en liefde. Tussen een hoop vergeving ontvangen en een hoop liefde geven. Wat vind jij - heeft dit zin? Spreek nu tot Hem over dit verband: waar kan je dit zien in je eigen leven en waar niet? Wat voel je bij wat Hij zegt? Hoe zou je daarop willen ingaan?