

Eenheid van geest

Ensemble Hermes zingt Copiosa redemptio, gecomponeerd door Maurice Pirenne. 'Bij de HEER is genade, bij hem is bevrijding, altijd weer.'

De lezing van vandaag is genomen uit de brief van de Heilige Paulus aan de Efeziërs, hoofdstuk 4, vanaf vers 1.

De woorden van Paulus zijn hier als een 'litanie van deugden' - nederigheid, bijvoorbeeld, zachtmoedigheid, geduld en verdraagzaamheid. Welke van deze kwaliteiten dien jij vooral ontwikkelen te bij jezelf?

Paulus spreekt ook over de vele verschillende gaven. Allemaal helpen ze om het lichaam van Christus op te bouwen. Als jij deel uitmaakt van een kerk, een parochie of een gemeenschap, hoe staat jouw gave ten dienste van jouw gemeenschap?

Luister nu opnieuw naar de lezing. Let daarbij op het krachtige thema van eenheid-van-geest dat alles wat Paulus zegt onderspant.

Welke gedachten en gevoelens komen bij je op als je deze tekst overweegt? Wat vertelt hij je over jezelf of over jouw gaven of over jouw plaats in jouw gemeenschap? Spreek nu openlijk tot God over al wat leeft in je hoofd en je hart.

Ensemble Hermes zingt Copiosa redemptio, gecomponeerd door Maurice Pirenne. 'Bij de HEER is genade, bij hem is bevrijding, altijd weer.'

De lezing van vandaag is genomen uit de brief van de Heilige Paulus aan de Efeziërs, hoofdstuk 4, vanaf vers 1.

De woorden van Paulus zijn hier als een 'litanie van deugden' - nederigheid, bijvoorbeeld, zachtmoedigheid, geduld en verdraagzaamheid. Welke van deze kwaliteiten dien jij vooral ontwikkelen te bij jezelf?

Paulus spreekt ook over de vele verschillende gaven. Allemaal helpen ze om het lichaam van Christus op te bouwen. Als jij deel uitmaakt van een kerk, een parochie of een gemeenschap, hoe staat jouw gave ten dienste van jouw gemeenschap?

Luister nu opnieuw naar de lezing. Let daarbij op het krachtige thema van eenheid-van-geest dat alles wat Paulus zegt onderspant.

Welke gedachten en gevoelens komen bij je op als je deze tekst overweegt? Wat vertelt hij je over jezelf of over jouw gaven of over jouw plaats in jouw gemeenschap? Spreek nu openlijk tot God over al wat leeft in je hoofd en je hart.