

In de schaduw van uw vleugels

De groep She said save me, speelt het lied I am home.

Voel bij het ingaan van het gebed dat, wat jouw situatie ook is, je altijd kunt thuiskomen bij God. Hij is altijd bij je.

Bij u is mijn leven geborgen.
In de schaduw van uw vleugels zal ik schuilen,
tot het gevaar is geweken.
Ja, God stuurt mij zijn liefde en trouw.

De lezing van vandaag is genomen uit het Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 9, vanaf vers 1.

Vandaag vernemen we hoe Jezus het woord van God begint te verspreiden, nog wijder dan wat Hij alleen zou aankunnen. Hij begint zijn zending uit handen te geven aan zijn twaalf apostelen. Hij geeft hun macht over demonen en de kracht om zieken te genezen. Hij moedigt hen aan om de mensen te vertellen over het Koninkrijk van God en over Gods liefde voor hen. Waarom kiest Jezus ervoor om juist deze gaven aan zijn vrienden over te dragen? Hij had er toch ook andere waarover Hij beschikte? Wat zouden de gevolgen hiervan zijn?

Jezus vraagt zijn vrienden ook om zich toe te spitsen op hun werk voor God en niet op hun eigen comfort en veiligheid. In hoeverre vertrouwt u erop dat God zal voorzien in je noden, op jouw tocht en op jouw werk in de wereld? En in welke mate bent u in staat om dingen los te laten en van je af te schudden? Bijvoorbeeld gebeurtenissen of persoonlijke ontmoetingen die niet behulpzaam zijn?

Luister nu terug naar deze passage. Wees je ervan bewust dat Jezus tot jou spreekt als tot één van zijn vrienden. Hij nodigt je uit om het woord van God uit te dragen naar anderen.

Blik tenslotte samen met Jezus even terug op de betekenis van deze passage voor jou. Wat kan je hieruit leren? Hoe kan dit jou helpen bij de gebeurtenissen en de ontmoetingen waar je vandaag voor staat?

De groep She said save me, speelt het lied I am home.

Voel bij het ingaan van het gebed dat, wat jouw situatie ook is, je altijd kunt thuiskomen bij God. Hij is altijd bij je.

Bij u is mijn leven geborgen.
In de schaduw van uw vleugels zal ik schuilen,
tot het gevaar is geweken.
Ja, God stuurt mij zijn liefde en trouw.

De lezing van vandaag is genomen uit het Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 9, vanaf vers 1.

Vandaag vernemen we hoe Jezus het woord van God begint te verspreiden, nog wijder dan wat Hij alleen zou aankunnen. Hij begint zijn zending uit handen te geven aan zijn twaalf apostelen. Hij geeft hun macht over demonen en de kracht om zieken te genezen. Hij moedigt

hen aan om de mensen te vertellen over het Koninkrijk van God en over Gods liefde voor hen. Waarom kiest Jezus ervoor om juist deze gaven aan zijn vrienden over te dragen? Hij had er toch ook andere waarover Hij beschikte? Wat zouden de gevolgen hiervan zijn?

Jezus vraagt zijn vrienden ook om zich toe te spitsen op hun werk voor God en niet op hun eigen comfort en veiligheid. In hoeverre vertrouw jij erop dat God zal voorzien in je noden, op jouw tocht en op jouw werk in de wereld? En in welke mate ben jij in staat om dingen los te laten en van je af te schudden? Bijvoorbeeld gebeurtenissen of persoonlijke ontmoetingen die niet behulpzaam zijn?

Luister nu terug naar deze passage. Wees je ervan bewust dat Jezus tot jou spreekt als tot één van zijn vrienden. Hij nodigt je uit om het woord van God uit te dragen naar anderen.

Blik tenslotte samen met Jezus even terug op de betekenis van deze passage voor jou. Wat kan je hieruit leren? Hoe kan dit jou helpen bij de gebeurtenissen en de ontmoetingen waar je vandaag voor staat?