

Wat we horen

Fors Sacrales zingt het lied Alta trinita beata. U bent het kostelijkste manna.

Hier ben ik, Heer.

Ik geef U mijn ziel en mijn lichaam met heel mijn hart,
uit dankbaarheid voor de talloze, onmetelijke weldaden en alle gunsten,
die ik van uw goddelijke Majesteit heb ontvangen.

Had ik de liefde van alle heiligen,
ik zou die enkel gebruiken om U te beminnen.

Sommige mensen zijn zo zeker van wat Jezus bedoelt. Zij weten precies wat de relevantie is van zijn boodschap voor de situatie vandaag. Verbaast het jou soms hoe dit kan?

Soms lijkt het wel alsof Jezus hen precies die dingen vertelt die zij willen horen. En dan te weten dat zelfs tijdens zijn leven zijn eigen leerlingen niet eens ten volle begrepen wat Hij aan het uitleggen was. En dan spreken we over hen die Jezus het best gekend hebben ... Wat denk jij dat Jezus aan jou zegt?

De verrezen Heer spreekt nu tot jou. Hij verlangt dat jij luistert. Hij heeft een speciale boodschap voor jou in deze passage van het Evangelie. Tracht ernaar te luisteren.

Jezus nodigt je nu uit om niet bang te zijn Hem alles te vragen. Hij verlangt je inzicht te geven in deze of die moeilijke situatie. Hij wil je geruststellen met dit of dat probleem in je leven. De leerlingen durfden Hem geen vragen te stellen maar Jezus wil graag dat je met Hem spreekt over alles wat je nu verontrust. Spreek met Hem vanuit je hart.

Fors Sacrales zingt het lied Alta trinita beata. U bent het kostelijkste manna.

Hier ben ik, Heer.

Ik geef U mijn ziel en mijn lichaam met heel mijn hart,
uit dankbaarheid voor de talloze, onmetelijke weldaden en alle gunsten,
die ik van uw goddelijke Majesteit heb ontvangen.

Had ik de liefde van alle heiligen,
ik zou die enkel gebruiken om U te beminnen.

Sommige mensen zijn zo zeker van wat Jezus bedoelt. Zij weten precies wat de relevantie is van zijn boodschap voor de situatie vandaag. Verbaast het jou soms hoe dit kan?

Soms lijkt het wel alsof Jezus hen precies die dingen vertelt die zij willen horen. En dan te weten dat zelfs tijdens zijn leven zijn eigen leerlingen niet eens ten volle begrepen wat Hij aan het uitleggen was. En dan spreken we over hen die Jezus het best gekend hebben ... Wat denk jij dat Jezus aan jou zegt?

De verrezen Heer spreekt nu tot jou. Hij verlangt dat jij luistert. Hij heeft een speciale boodschap voor jou in deze passage van het Evangelie. Tracht ernaar te luisteren.

Jezus nodigt je nu uit om niet bang te zijn Hem alles te vragen. Hij verlangt je inzicht te geven in deze of die moeilijke situatie. Hij wil je geruststellen met dit of dat probleem in je leven. De



leerlingen durfden Hem geen vragen te stellen maar Jezus wil graag dat je met Hem spreekt over alles wat je nu verontrust. Spreek met Hem vanuit je hart.