

Over het geloof

Het jongenskoor Les petits chanteurs des Montigny zingt Cantate Domino, een lofpsalm. ?Zing voor de Heer, alleluia. Zing voor de Heer, zegen zijn Naam, verkondig zijn redding van dag tot dag, alleluia. Zing voor de Heer een nieuw lied; zing voor de Heer heel de aarde.??

De lezing van vandaag is uit de Brief aan de christenen van Rome, hoofdstuk 1 vanaf vers 16.

Dit is stevige taal! Vol vertrouwen op de kracht van het Evangelie, maar die kracht is geen troostende boodschap die je in slaap sust. Het is een uitdaging voor ieder die het hoort. God geeft ons de vrijheid om de waarheid van de openbaring te aanvaarden of te verwerpen. Wat treft jou, als je deze lezing hoort? Wat zegt deze tekst jou over het geloof?

Paulus is scherp in zijn veroordeling van een zinloze manier van denken, die andere zaken in de plaats van God stelt en er niet in slaagt om de boodschappen te lezen die God in zijn schepping heeft neergelegd en die ons spreken van de goddelijke aanwezigheid in heel de natuur die ons omringt. Maar Paulus maakt ook duidelijk dat Gods openbaring, of dat nu is door het Evangelie of door de schepping, door iedereen gevonden kan worden. Voor iedereen is deze kennis even toegankelijk. Hoor je zowel de uitnodiging als de waarschuwing?

Als je deze lezing opnieuw hoort, wat hoop en verlang je dan? Waar twijfel je over? Wat brengt je in tweestrijd?

Is er bij het eind van deze meditatie iets wat je aan zou moeten kijken? Brengt deze lezing je ertoe om een bepaalde genade te vragen? Kun je horen, hoe God in deze lezing tot jou persoonlijk spreekt?