

Uitgedaagd door geloof

Het M.I.T. concert choir zingt Thou, o Jehovah, abideth forever gecomponeerd door Aaron Copland. ?Maar u, HEER, zetelt voor eeuwig, uw ?troon? staat vast van geslacht op geslacht.???

De lezing van vandaag is uit het Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 11 vanaf vers 47.

Dit is niet een zachtmoedige en milde Jezus. Wat we horen is Jezus die als een kwade profeet tekeer gaat tegen een godsdienst die het zoekt in eigen comfort, een godsdienst die een waarborg is dat er niets zal veranderen of dat we niet uitgedaagd of in beweging gezet zullen worden. Wanneer ben jij voor het laatst uitgedaagd door je geloof? Wat gebeurde er toen?

Er is veel frustratie en teleurstelling te horen in de woorden van Jezus, als Hij staat tegenover de religieuze leiders van zijn tijd. Zij zouden de mensen moeten leiden naar een grotere vrijheid, een dieper verstaan van Gods wegen, maar hun eigen interpretatie van God is voor hen een afgod geworden, die ten koste van alles behouden moet blijven. Zet jij ook wel eens jouw beeld van God op een voetstuk?

Wanneer je deze lezing opnieuw hoort, hoor dan hoe Jezus spreekt over de ?sleutel tot de kennis? die is weggenomen van de mensen. Wat versta jij daaronder? Welke deuren zouden in jouw leven geopend worden door een ?sleutel tot de kennis??

Waar zijn voor jou vandaag profetische geluiden te horen? Ken je hedendaagse profeten, waarvan de woorden en daden miskend worden? Wat hebben zij te zeggen?