

Kracht ontwikkelen

Musica Temprana zingt Psalm 112, Beatus vir.

'God straalt voor de oprechten als licht in het duister? genadig, liefdevol en rechtvaardig??.'

De lezing van vandaag is uit het Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 12 vanaf vers 1.

Met duizenden bij elkaar komen en elkaar verdringen: het klinkt alsof een slechte dag toch nog een goed einde kreeg. Een menigte ? ja, iedere groep mensen ? kan een eigen kracht ontwikkelen en een eigen leven, doordat zij de leden van die groep ertoe brengt om dingen te zeggen en te doen die zij normaal niet zouden doen.

Wat zijn de menigten waar ik deel van uit heb gemaakt of de kringen waarin ik mij bewogen heb, die mij ertoe hebben gebracht om mij te gedragen op een manier die niet echt was, niet werkelijk mijn manier van doen?

?Alles wat jullie in het duister zeggen, zal in het licht worden gehoord.? Wat voel ik, als ik deze woorden aan mijn adres hoor? Klinken ze als een bedreiging of als een belofte? Deze woorden van Jezus zijn misschien uitdagend, of zelfs vrees aanjagend ? met hun spreken over duister en licht, doden en bang zijn en in de hel werpen ? , maar als ik die woorden opnieuw hoor, luister ik vooral naar Jezus? laatste woorden, zijn ?samenvatting? waarin Hij een bemoedigende boodschap heeft.

Is er op dit moment in mijn leven een situatie waarin mijn integriteit bedreigd wordt? Waar ik in gevaar ben huichelachtig te handelen of er een dubbele moraal op na te houden of mij anders voor te doen dan ik werkelijk ben? Als er zo'n situatie is, kan ik daar dan met de Heer over spreken? Wat zou God, die mij innig liefheeft, mij daarover te zeggen hebben? Welke hulp zou ik God willen vragen?