

Weet wat je vraagt

Het Midsummer ensemble speelt Stimmt an die Saiten, uit Die Schöpfung van Joseph Haydn.

?Stemt nu de snaren, bespeelt de lieren, laat een lofzang weerklinken. Bejubelt de Heer, de machtige God. Want vol zijn hemel en aarde van zijn heerlijkheid.???

De lezing van vandaag is genomen uit het Evangelie volgens Marcus, hoofdstuk 10 vanaf vers 35?.

Het is toch eigenlijk heel natuurlijk dat je wat zekerheid wilt, dat je wilt weten dat je inspanningen niet voor niets zijn. We willen allemaal weten dat wat we doen, dat dat ergens toe leidt. Op ons werk stellen we ons concrete doelen die meetbaar zijn. Jezus vraagt van ons om vertrouwen te hebben. Niet op wereldse zaken, maar op hem, op God. Wat belemmert mij om te vertrouwen op God?

?Jullie weten niet wat je vraagt,? zegt Jezus. Hoe vaak, als ik mijzelf doelen stel, kan ik het grote geheel, kan ik hele plaatje overzien? Stel je eens voor dat je in de schoenen van Jakobus of Johannes staat. Als ik werkelijk door zou hebben wat ik vroeg, zou ik het dan alsnog vragen?

Luister opnieuw en verplaats jezelf in Jakobus of Johannes. Met wat voor blik kijken de andere leerlingen naar jou? Hoe reageren ze op wat je zegt? Hoe reageert Jezus? Welke woorden, welke blik, wel gevoel? En welk gevoel geeft jou dit?

In een van zijn preken spreekt Oscar Romero erover dat wij ?profeten zijn van een toekomst die niet van ons is? en dat wij ?niet de bouwmeesters zijn, maar dienaren.? Hoe voelt het voor jou om dienaar te zijn, of gevraagd te worden om te dienen, zonder dat je het geheel overziet. Kun je hier nu met God over praten?