

## Herkennen

Photonen vocaal ensemble zingt het lied Stemning, gecomponeerd door Wilhelm Peterson-Berger. ?Wanneer de schaduwen ineen zijn geweven, Schijnt in de duisternis een eenzame ster. Zo stralend schoon dat wolken nauwelijks slapen, en de dauwdraden het landschap uitkristalliseren.?

?De lezing van vandaag is genomen uit het Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 12, vanaf vers 35.?

In zekere zin is de boodschap van deze tekst glashelder: ?sta klaar?. Maar wat betekent het om klaar te staan - om wakker te zijn - bij de komst van God? Wat kan dit voor mij betekenen? Wat zegt dit over hoe ik mijn leven leef?

?Hoe kan ik klaar staan voor Gods komst? Door in staat te zijn de tekenen van Gods aanwezigheid te herkennen. Dat is één manier. Wat zijn die dagelijkse tekenen die mij zeggen dat God aanwezig is? Hoe kan ik ze vinden?

?Het was ondenkbaar in Jezus? tijd dat een meester zijn eigen slaaf zou dienen. Dat betekende dat het hele sociaal-economisch systeem op zijn kop stond. Ik ga nu de tekst opnieuw beluisteren. Kan ik inzien hoe revolutionair deze is? Zie ik hoe Jezus gereed is de wereld op zijn kop te zetten? Hij wil onze slaaf worden als wij maar onze harten open houden voor zijn komst.

?Stel je deze woorden van Jezus voor. Op dit moment gaan ze in vervulling. Wat zou jij aan Jezus zeggen wanneer Hij neerknielt om jou te dienen als jouw slaaf?