

## Onze keuzes

Samara Jade zingt The unseen song. 'Ik zocht naar antwoorden totdat enkel vragen overbleven. Tot ik me overgaf en de volheid in mezelf ontdekte die altijd al aanwezig was.'

De lezing van vandaag is genomen uit het Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 12, vanaf vers 42.

Vandaag horen we over slaven en meesters. Dit is sterke taal. Het gaat erom dat we verantwoordelijk gehouden worden voor onze keuzes en onze handelingen. Hoe voelt het om te horen dat Jezus mij uitdaagt op deze manier?

Wat zou ik over mezelf zeggen? Ben ik een 'betrouwbare en verstandige rentmeester' geweest of heeft God mij kansen gegeven die ik heb genegeerd?

Ik luister nu opnieuw naar de lezing. Ik let daarbij op hoe ik me voel bij deze harde woorden, bij deze 'veeleisende (moeilijke?) liefde' van God. Maakt het mij onwennig? ... zelfingenomen? ... wat defensief misschien?

Ben jij zo iemand aan wie veel gegeven is? Wordt er ook veel gevraagd van jou? Wat zou je aan God willen zeggen hierover?

Samara Jade zingt The unseen song. 'Ik zocht naar antwoorden totdat enkel vragen overbleven. Tot ik me overgaf en de volheid in mezelf ontdekte die altijd al aanwezig was.'

De lezing van vandaag is genomen uit het Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 12, vanaf vers 42.

Vandaag horen we over slaven en meesters. Dit is sterke taal. Het gaat erom dat we verantwoordelijk gehouden worden voor onze keuzes en onze handelingen. Hoe voelt het om te horen dat Jezus mij uitdaagt op deze manier?

Wat zou ik over mezelf zeggen? Ben ik een 'betrouwbare en verstandige rentmeester' geweest of heeft God mij kansen gegeven die ik heb genegeerd?

Ik luister nu opnieuw naar de lezing. Ik let daarbij op hoe ik me voel bij deze harde woorden, bij deze 'veeleisende (moeilijke?) liefde' van God. Maakt het mij onwennig? ... zelfingenomen? ... wat defensief misschien?

Ben jij zo iemand aan wie veel gegeven is? Wordt er ook veel gevraagd van jou? Wat zou je aan God willen zeggen hierover?