

Ervaringen van jezelf

Uit Zwei kleine Stücke van Joseph Gabriel Rheinberger speelt Rachel Vroom het Andante.

Bij het ingaan van het gebed leg ik alles even in de handen van God. Met alle onrust in mij, de gebreken en tekortkomingen waar ik me bewust van ben, kan ik me nu voorstellen aan de Ene die mij begrijpt en vergeeft.?

De lezing van vandaag is genomen uit de Brief aan de Romeinen, hoofdstuk 7, vanaf vers 18.

?Het is een feit dat wij in het leven niet altijd voldoen aan onze eigen verwachtingen. Wij willen graag goed zijn en de zonde vermijden. Maar het lijkt soms of we het niet voor elkaar krijgen. Zelfs niet met de beste wil van de wereld. Het is alsof we gedoemd zijn te mislukken. Hoe voel jij je daarbij? - Is dit je eigen ervaring van jezelf?

?De heilige Paulus is echt openhartig over dit conflict in hemzelf. Maar toch eindigt hij met een grondtoon van dank. Waarom raakt hij niet ontmoedigd door zijn mislukkingen? Waarvoor dankt hij God?

?Luister eens opnieuw nu. Ervaar je hetzelfde gevoel van mislukking? Bemerkt je ook hetzelfde gevoel van dankbaarheid? Kan je beide gevoelens op hetzelfde moment aantreffen?

?Spreek nu tot God in deze laatste momenten van je gebed. Wat wil je God zeggen over je mislukkingen? Waar wil je Hem voor danken?