

Wat kan ik voor je doen?

Maria Pien zingt *Por mi, que llueva*. 'Ik ben niet geïnteresseerd in wat daar buiten gebeurt, in het land der blinden. Ik blijf liever binnen en laat het regenen'.

Kijk naar de gezichten van de mensen om je heen. Welke lasten torsen ze met zich mee? En welke last weegt momenteel voor jou het zwaarst? Kun jij deze last in de handen van God leggen, en zo ontspannen in zijn aanwezigheid?

De evangeliën bevatten veel verhalen over ontmoetingen van Jezus met mensen, dikwijls in groepen maar soms één op één. Je kunt inderdaad een hoop over Jezus te weten komen door zorgvuldig te kijken hoe Hij reageert op degenen die Hij ontmoet. Hij kan kwaad zijn tegenover een farizeeër, uitdagend voor een rijke jongeman, vol mededogen voor een weduwe die haar enige zoon heeft verloren. Wanneer je luistert naar het verhaal van vandaag uit het Evangelie volgens Marcus, let dan vooral op de reacties van Jezus. Merk ook op wat die reacties jou zeggen over wat voor iemand Hij is.

Stel je een ogenblik een verslaggever voor die het "verhaal over Jezus" moet brengen. Hij wil de reacties van de mensen verzamelen op wat gebeurd is in een buitenwijk van Jericho. Jij wordt uit de menigte naar voren gehaald om geïnterviewd te worden. Wat vertel je de verslaggever over wat je hebt gezien en over wat voor gevoel je dat geeft?

Denk je nu in dat je zelf Bartimeüs bent en je wordt door dezelfde verslaggever geïnterviewd. Hoe beschrijf je vanuit dit perspectief wat hier gebeurd is en wat het voor jou betekent, vandaag en in de toekomst?

Tenslotte spreekt de verslaggever met Jezus zelf en hij vraagt Hem wat zijn kijk is op deze ontmoeting met een blinde bedelaar. Wat denk je dat Jezus antwoordt op de vragen van de verslaggever?

Wanneer je opnieuw luistert hoe deze ontmoeting tot stand komt, probeer dan te zien wat het centrale moment in dit verhaal is, waar omheen de verslaggever zijn verhaal zou kunnen opbouwen.

Hoor in deze laatste momenten van je gebedstijd, hoe Jezus jou dezelfde vraag stelt als aan Bartimeüs: "Wat wil je dat Ik voor je doe?". Geef daar een vrijmoedig en eerlijk antwoord op en vraag Hem wat je vandaag het meest nodig hebt. Welk antwoord geeft Jezus op jouw vraag? Maria Pien zingt *Por mi, que llueva*. 'Ik ben niet geïnteresseerd in wat daar buiten gebeurt, in het land der blinden. Ik blijf liever binnen en laat het regenen'.

Kijk naar de gezichten van de mensen om je heen. Welke lasten torsen ze met zich mee? En welke last weegt momenteel voor jou het zwaarst? Kun jij deze last in de handen van God leggen, en zo ontspannen in zijn aanwezigheid?

De evangeliën bevatten veel verhalen over ontmoetingen van Jezus met mensen, dikwijls in groepen maar soms één op één. Je kunt inderdaad een hoop over Jezus te weten komen door zorgvuldig te kijken hoe Hij reageert op degenen die Hij ontmoet. Hij kan kwaad zijn tegenover een farizeeër, uitdagend voor een rijke jongeman, vol mededogen voor een weduwe die haar

enige zoon heeft verloren. Wanneer je luistert naar het verhaal van vandaag uit het Evangelie volgens Marcus, let dan vooral op de reacties van Jezus. Merk ook op wat die reacties jou zeggen over wat voor iemand Hij is.

Stel je een ogenblik een verslaggever voor die het “verhaal over Jezus” moet brengen. Hij wil de reacties van de mensen verzamelen op wat gebeurd is in een buitenwijk van Jericho. Jij wordt uit de menigte naar voren gehaald om geïnterviewd te worden. Wat vertel je de verslaggever over wat je hebt gezien en over wat voor gevoel je dat geeft?

Denk je nu in dat je zelf Bartimeüs bent en je wordt door dezelfde verslaggever geïnterviewd. Hoe beschrijf je vanuit dit perspectief wat hier gebeurd is en wat het voor jou betekent, vandaag en in de toekomst?

Tenslotte spreekt de verslaggever met Jezus zelf en hij vraagt Hem wat zijn kijk is op deze ontmoeting met een blinde bedelaar. Wat denk je dat Jezus antwoordt op de vragen van de verslaggever?

Wanneer je opnieuw luistert hoe deze ontmoeting tot stand komt, probeer dan te zien wat het centrale moment in dit verhaal is, waar omheen de verslaggever zijn verhaal zou kunnen opbouwen.

Hoor in deze laatste momenten van je gebedstijd, hoe Jezus jou dezelfde vraag stelt als aan Bartimeüs: “Wat wil je dat Ik voor je doe?”. Geef daar een vrijmoedig en eerlijk antwoord op en vraag Hem wat je vandaag het meest nodig hebt. Welk antwoord geeft Jezus op jouw vraag?