

## Gevoelens ordenen

Maria Pien zingt het spaanstalige lied autoayuda.

Ik schrijf dit lied als zelfhulp.  
Om mijn gevoelens te ordenen.  
Me te begeleiden naar de toekomst.

De lezing is genomen uit het Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 21, vanaf vers 1.

Het valt ons makkelijk om belangrijke en hoogstaande mensen te bewonderen – denk aan Nelson Mandela bijvoorbeeld; mensen die in hun leven opzienbarende dingen hebben gerealiseerd. Maar daardoor vergeten en onderwaarden we al eens onze eigen bijdrage in de uitbouw van het Rijk Gods, dat wil zeggen onze eigen kleine kopermuntjes. Jezus van zijn kant ziet en waardeert onze bijdrage. Ik nodig je uit even de tijd te nemen om je te herinneren wat je gisteren of eergisteren hebt gedaan om – hoe onopvallend ook - gestalte te geven aan je geloof in God, en zo mee te bouwen aan zijn Rijk. Het kunnen doodsimpele dingen zijn zoals naar iemand glimlachen vanuit de overtuiging dat we allemaal door God zijn geschapen en door Hem zijn bemind... Hoe ben je daar achter gekomen? Hoe voel je je daarbij?

Kijk nu nog eens terug naar de dag die je daarnet in je geheugen hebt opgeroepen. Kijk ernaar met de blik van Christus. Ik bedoel met ogen die de bijdrage van de weduwe hebben opgemerkt en naar waarde hebben geschat. Die ogen van Christus zien ook het allerbeste in alles wat jij doet. Wat doet het met jou als je je daar bewust van wordt?

Luister nu opnieuw naar de woorden van de Bijbel. Valt het je op dat Jezus oog heeft voor wat echt belangrijk is?

Probeer een geschenk te bedenken dat jij vandaag aan de schatkist zou willen toevoegen en neem even de tijd om daarover met Jezus te praten.  
Maria Pien zingt het spaanstalige lied autoayuda.

Ik schrijf dit lied als zelfhulp.  
Om mijn gevoelens te ordenen.  
Me te begeleiden naar de toekomst.

De lezing is genomen uit het Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 21, vanaf vers 1.

Het valt ons makkelijk om belangrijke en hoogstaande mensen te bewonderen – denk aan Nelson Mandela bijvoorbeeld; mensen die in hun leven opzienbarende dingen hebben gerealiseerd. Maar daardoor vergeten en onderwaarden we al eens onze eigen bijdrage in de uitbouw van het Rijk Gods, dat wil zeggen onze eigen kleine kopermuntjes. Jezus van zijn kant ziet en waardeert onze bijdrage. Ik nodig je uit even de tijd te nemen om je te herinneren wat je gisteren of eergisteren hebt gedaan om – hoe onopvallend ook - gestalte te geven aan je geloof in God, en zo mee te bouwen aan zijn Rijk. Het kunnen doodsimpele dingen zijn zoals naar iemand glimlachen vanuit de overtuiging dat we allemaal door God zijn geschapen en door Hem zijn bemind... Hoe ben je daar achter gekomen? Hoe voel je je daarbij?

Kijk nu nog eens terug naar de dag die je daarnet in je geheugen hebt opgeroepen. Kijk ernaar met de blik van Christus. Ik bedoel met ogen die de bijdrage van de weduwe hebben opgemerkt en naar waarde hebben geschat. Die ogen van Christus zien ook het allerbeste in alles wat jij doet. Wat doet het met jou als je je daar bewust van wordt?

Luister nu opnieuw naar de woorden van de Bijbel. Valt het je op dat Jezus oog heeft voor wat echt belangrijk is?

Probeer een geschenk te bedenken dat jij vandaag aan de schatkist zou willen toevoegen en neem even de tijd om daarover met Jezus te praten.