

Dingen van waarde

Het Basilius college zingt To be sung on the water van Samuel Barber. Een gedicht van Louise Bogan.

'Schoonheid, mijn vreugde, Ze komt, als we de golf passeren. Ze komt, als de gevlekte nacht. Laat wat het niet kan redden, Donker en helder uitstrooiend. Schoonheid, kom en wees, Minder dan de onschuldige schaduw. Waarop onze geloften werden gezegd.'

De lezing is genomen uit het Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 21, vanaf vers 5.

Is het je opgevallen dat de mensen het hadden over alle prachtige voorwerpen die de tempel versierden? En hoe Jezus reageerde door te zeggen dat geen van die dingen overeind zou blijven? Zijn er in jouw leven dingen waaraan je veel waarde hecht, maar die je uiteindelijk niet helpen om de mens te worden die God zich droomt?

En Jezus voegt eraan toe: "Kijk uit dat u niet op een dwaalspoor wordt gebracht. Want velen zullen optreden in mijn naam en zeggen 'Ik ben het (...). Loop niet achter hen aan.'" Als je naar je eigen leven kijkt, wat zijn dan de dingen en de mensen waar je 'achteraan loopt', die je afleiden van het beste wat je in je hebt?

Met deze gedachten als achtergrond nodig ik je uit opnieuw te luisteren naar deze passage.

Hoe zou je willen reageren tegenover Jezus? Spreek Hem aan vanuit je hart.
Het Basilius college zingt To be sung on the water van Samuel Barber. Een gedicht van Louise Bogan.

'Schoonheid, mijn vreugde, Ze komt, als we de golf passeren. Ze komt, als de gevlekte nacht. Laat wat het niet kan redden, Donker en helder uitstrooiend. Schoonheid, kom en wees, Minder dan de onschuldige schaduw. Waarop onze geloften werden gezegd.'

De lezing is genomen uit het Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 21, vanaf vers 5.

Is het je opgevallen dat de mensen het hadden over alle prachtige voorwerpen die de tempel versierden? En hoe Jezus reageerde door te zeggen dat geen van die dingen overeind zou blijven? Zijn er in jouw leven dingen waaraan je veel waarde hecht, maar die je uiteindelijk niet helpen om de mens te worden die God zich droomt?

En Jezus voegt eraan toe: "Kijk uit dat u niet op een dwaalspoor wordt gebracht. Want velen zullen optreden in mijn naam en zeggen 'Ik ben het (...). Loop niet achter hen aan.'" Als je naar je eigen leven kijkt, wat zijn dan de dingen en de mensen waar je 'achteraan loopt', die je afleiden van het beste wat je in je hebt?

Met deze gedachten als achtergrond nodig ik je uit opnieuw te luisteren naar deze passage.

Hoe zou je willen reageren tegenover Jezus? Spreek Hem aan vanuit je hart.