

Onmetelijk fundament

Les petits chanteurs de Montigny zingen l'immensite du firmament. 'Onmetelijk fundament'

De lezing is genomen uit het Evangelie volgens Lucas, hoofstuk 21, vanaf vers 12.

"Want ik zal u wijze woorden in de mond leggen, zodat geen van uw tegenstanders u zal kunnen weerstaan of tegenspreken." Herinner je je de laatste keer dat iemand je op de man af of onrechtstreeks vroeg of je christen bent? Ofwel of je gelooft in God en waarom? Wat heb je geantwoord?

Als iemand je op dit moment naar je geloof in God zou vragen, wat zou je dan willen antwoorden? En als ze jou de vraag niet zouden stellen, maar zouden kijken naar hoe je leeft, wat zouden ze dan over je geloof kunnen zeggen?

Neem even de tijd om in gedachten te kijken naar de dag die voor je ligt. Hoe zou je je dag kunnen beleven zodat iemand die naar je kijkt zou merken dat je in God gelooft?

Houd nu die vraag in je achterhoofd terwijl je de schrifttekst opnieuw beluistert.

Stel je voor dat Christus met je op stap gaat terwijl je aan deze nieuwe dag begint en bespreek met Hem hoe je open kunt blijven voor zijn woorden en zijn wijsheid.

Les petits chanteurs de Montigny zingen l'immensite du firmament. 'Onmetelijk fundament'

De lezing is genomen uit het Evangelie volgens Lucas, hoofstuk 21, vanaf vers 12.

"Want ik zal u wijze woorden in de mond leggen, zodat geen van uw tegenstanders u zal kunnen weerstaan of tegenspreken." Herinner je je de laatste keer dat iemand je op de man af of onrechtstreeks vroeg of je christen bent? Ofwel of je gelooft in God en waarom? Wat heb je geantwoord?

Als iemand je op dit moment naar je geloof in God zou vragen, wat zou je dan willen antwoorden? En als ze jou de vraag niet zouden stellen, maar zouden kijken naar hoe je leeft, wat zouden ze dan over je geloof kunnen zeggen?

Neem even de tijd om in gedachten te kijken naar de dag die voor je ligt. Hoe zou je je dag kunnen beleven zodat iemand die naar je kijkt zou merken dat je in God gelooft?

Houd nu die vraag in je achterhoofd terwijl je de schrifttekst opnieuw beluistert.

Stel je voor dat Christus met je op stap gaat terwijl je aan deze nieuwe dag begint en bespreek met Hem hoe je open kunt blijven voor zijn woorden en zijn wijsheid.