

Wat ons beweegt

Eenmansformatie Six organs of admittance zingt Words for two. 'Het volgen van de juiste woorden, brengen mij op het pad naar een hemels leven.'

Advent is zojuist begonnen. Dit is een tijd van hoop en verwachting, waarin wij ons voorbereiden op de eerste komst van Jezus Christus en waarin wij vooruitzien naar zijn tweede komst. Deze hoop en verwachting kunnen wij beluisteren in de lezing van vandaag, die genomen is uit het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 8, vanaf vers 5.

Probeer je een voorstelling te maken van wat hier gebeurt. Hoop en verwachting wanneer Jezus terugkeert naar Kafarnaüm. Roep bij jezelf het beeld op van de centurio. Een heiden, een vreemdeling, een buitenstaander. Een soldaat van het Romeinse leger, dat het volk overheerste en uitbuitte. We horen dat de centurio naar Jezus toekwam. Wat bewoog hem? Luister opnieuw naar wat de centurio aan Jezus vroeg. Wat zegt Jezus over de centurio? De centurio vraagt niets. Hij zegt alleen maar tot Jezus dat zijn slaaf ziek is en vreselijke pijn heeft. Noch een godsdienstige overtuiging, noch een godsverlangen brengt de centurio naar Jezus. Het is de nood en het lijden van een ander dat hem ertoe brengt naar Jezus te gaan. Zijn houding is er een van een onbepaald vertrouwen. Jezus is iemand op wie je kunt vertrouwen, iemand die je niet wegstuurt wanneer je met je problemen naar Hem toekomt. Wat is mijn beeld van Jezus?

Jezus reageert onmiddellijk: 'Ik kom en zal hem genezen'. Dit buitengewoon royale antwoord verbaast de centurio. Hij verwachtte niet dat Jezus zijn huis zou binnengaan. Hij vindt zichzelf onwaardig en drukt zijn geloof in Jezus uit met de woorden 'U hoeft alleen maar te spreken en mijn slaaf zal genezen.'

Hij gelooft dat het woord van Jezus genezende kracht heeft. Jezus is verbaasd en prijst het geloof van de centurio. De centurio laat zien dat geloof bestaat uit het vertrouwen in het woord van Jezus. Waar haalt hij zijn geloof vandaan?

Ik verplaats mij in de positie van Jezus: hoe sta ik tegenover mensen die er een andere godsdienst op na houden?

Ik verplaats me in de positie van de centurio: welke ervaring brengt mij ertoe in Jezus te geloven?

Eenmansformatie Six organs of admittance zingt Words for two. 'Het volgen van de juiste woorden, brengen mij op het pad naar een hemels leven.'

Advent is zojuist begonnen. Dit is een tijd van hoop en verwachting, waarin wij ons voorbereiden op de eerste komst van Jezus Christus en waarin wij vooruitzien naar zijn tweede komst. Deze hoop en verwachting kunnen wij beluisteren in de lezing van vandaag, die genomen is uit het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 8, vanaf vers 5.

Probeer je een voorstelling te maken van wat hier gebeurt. Hoop en verwachting wanneer Jezus terugkeert naar Kafarnaüm. Roep bij jezelf het beeld op van de centurio. Een heiden, een vreemdeling, een buitenstaander. Een soldaat van het Romeinse leger, dat het volk overheerste en uitbuitte. We horen dat de centurio naar Jezus toekwam. Wat bewoog hem?

Luister opnieuw naar wat de centurio aan Jezus vroeg. Wat zegt Jezus over de centurio? De centurio vraagt niets. Hij zegt alleen maar tot Jezus dat zijn slaaf ziek is en vreselijke pijn heeft. Noch een godsdienstige overtuiging, noch een godsverlangen brengt de centurio naar Jezus. Het is de nood en het lijden van een ander dat hem ertoe brengt naar Jezus te gaan. Zijn houding is er een van een onbepaald vertrouwen. Jezus is iemand op wie je kunt vertrouwen, iemand die je niet wegstuurt wanneer je met je problemen naar Hem toekomt. Wat is mijn beeld van Jezus?

Jezus reageert onmiddellijk: 'Ik kom en zal hem genezen'. Dit buitengewoon royale antwoord verbaast de centurio. Hij verwachtte niet dat Jezus zijn huis zou binnengaan. Hij vindt zichzelf onwaardig en drukt zijn geloof in Jezus uit met de woorden 'U hoeft alleen maar te spreken en mijn slaaf zal genezen.'

Hij gelooft dat het woord van Jezus genezende kracht heeft. Jezus is verbaasd en prijst het geloof van de centurio. De centurio laat zien dat geloof bestaat uit het vertrouwen in het woord van Jezus. Waar haalt hij zijn geloof vandaan?

Ik verplaats mij in de positie van Jezus: hoe sta ik tegenover mensen die er een andere godsdienst op na houden?

Ik verplaats me in de positie van de centurio: welke ervaring brengt mij ertoe in Jezus te geloven?