

## Niet langer in verzet

Ensemble Hermes zingt Ego flos campi in een compositie van Maurice Pirenne. 'Je bent een bron omringd door tuinen, een put met helder water, een bergbeek van de Libanon.'

De lezing is genomen uit de profeet Jesaja, hoofdstuk 29, vanaf vers 17.

Vandaag spreekt Jesaja weer woorden die aansluiten bij onze diepste verlangens. Wat heb je echt gehoord, wat kun je je nog herinneren?

De profeet spreekt van een Libanon dat vruchtbaar land wordt. Wat is onvruchtbaar in jou en in de wereld om jou heen. En wat heeft de profeet jou te zeggen?

We hebben gehoord dat de doven zullen horen en dat de ogen van de blinden zullen zien. Hoe kun je deze woorden verbinden met de noden en de verlangens waarvan je je bewust bent dat die leven in jezelf en in de wereld om je heen?

We hebben gehoord: 'Het is gedaan met de geweldenaar'. Wat betekenen deze woorden voor jou? Aan welke tirannen moeten je denken? Is dit een profetie waarvan je hoopt dat deze vervuld zal worden?

De lezing eindigt met 'Ieder die verward was, zal inzicht verwerven, wie altijd klaagde, is vol begrip.' Het zijn woorden over een volk dat zich niet langer verzet en dat leert wat het moet leren. Spreken deze woorden je aan?

Neem de lezing nog een keer door en let bijzonder op de woorden die je raken, die te maken hebben met je eigen verlangens en je het meest aanspreken.

Spreek tot God over de woorden die je hebben geraakt en bewogen. Vraag God wat jouw gevoelens je te zeggen hebben over wat je verlangt voor jezelf en de wereld waarin je leeft. Ensemble Hermes zingt Ego flos campi in een compositie van Maurice Pirenne. 'Je bent een bron omringd door tuinen, een put met helder water, een bergbeek van de Libanon.'

De lezing is genomen uit de profeet Jesaja, hoofdstuk 29, vanaf vers 17.

Vandaag spreekt Jesaja weer woorden die aansluiten bij onze diepste verlangens. Wat heb je echt gehoord, wat kun je je nog herinneren?

De profeet spreekt van een Libanon dat vruchtbaar land wordt. Wat is onvruchtbaar in jou en in de wereld om jou heen. En wat heeft de profeet jou te zeggen?

We hebben gehoord dat de doven zullen horen en dat de ogen van de blinden zullen zien. Hoe kun je deze woorden verbinden met de noden en de verlangens waarvan je je bewust bent dat die leven in jezelf en in de wereld om je heen?

We hebben gehoord: 'Het is gedaan met de geweldenaar'. Wat betekenen deze woorden voor jou? Aan welke tirannen moeten je denken? Is dit een profetie waarvan je hoopt dat deze vervuld zal worden?

De lezing eindigt met 'Ieder die verward was, zal inzicht verwerven, wie altijd klaagde, is vol begrip.' Het zijn woorden over een volk dat zich niet langer verzet en dat leert wat het moet leren. Spreken deze woorden je aan?

Neem de lezing nog een keer door en let bijzonder op de woorden die je raken, die te maken hebben met je eigen verlangens en je het meest aanspreken.

Spreek tot God over de woorden die je hebben geraakt en bewogen. Vraag God wat jouw gevoelens je te zeggen hebben over wat je verlangt voor jezelf en de wereld waarin je leeft.