

Reisverslag

Vocaal ensemble Cantemus zingt Psalm 40. 'Vol verlangen heb ik op de HEER gewachten hij boog zich naar mij toe, hij heeft mijn roep om hulp gehoord. Hij gaf mij een nieuw lied in de mond, een lofzang voor onze God. Mogen velen het zien vol ontzagen vertrouwen op de HEER.'

De lezing van vandaag is genomen uit het Evangelie volgens Marcus, hoofdstuk 1, vanaf vers 29.

In deze passage, beschrijft de schrijver Marcus een typische 24 uur uit het leven van Jezus. Hij geneest mensen, confronteert het kwaad, neemt tijd om te bidden, en reist prekend rond. Hoe heeft de dag jou getroffen terwijl je luisterde naar het verslag?

Er wordt ons verteld dat de hele stad rond de deur verzameld was. Wat denk jij wat de mensen naar Jezus trok? Wat is het wat jou naar Hem toe trekt?

Kies één gebeurtenis, terwijl je weer luistert naar de vele dingen die Jezus op deze bijzondere dag deed, en blijf hier bij.

Zelfs in het meest hectische schema, vindt Jezus nog tijd om te bidden. Neem terwijl je hier en nu bidt, een moment om te beseffen dat Jezus nog steeds aan het bidden is – met jou en voor jou. Hij vraagt zijn Vader om jou alles te geven wat je nodig hebt. Misschien wil je Jezus een minuut of twee vertellen over jouw typische dag. Hoe is deze in vergelijking met de zijne? Is er iets dat Hij je hierover wil zeggen?

Vocaal ensemble Cantemus zingt Psalm 40. 'Vol verlangen heb ik op de HEER gewachten hij boog zich naar mij toe, hij heeft mijn roep om hulp gehoord. Hij gaf mij een nieuw lied in de mond, een lofzang voor onze God. Mogen velen het zien vol ontzagen vertrouwen op de HEER.'

De lezing van vandaag is genomen uit het Evangelie volgens Marcus, hoofdstuk 1, vanaf vers 29.

In deze passage, beschrijft de schrijver Marcus een typische 24 uur uit het leven van Jezus. Hij geneest mensen, confronteert het kwaad, neemt tijd om te bidden, en reist prekend rond. Hoe heeft de dag jou getroffen terwijl je luisterde naar het verslag?

Er wordt ons verteld dat de hele stad rond de deur verzameld was. Wat denk jij wat de mensen naar Jezus trok? Wat is het wat jou naar Hem toe trekt?

Kies één gebeurtenis, terwijl je weer luistert naar de vele dingen die Jezus op deze bijzondere dag deed, en blijf hier bij.

Zelfs in het meest hectische schema, vindt Jezus nog tijd om te bidden. Neem terwijl je hier en nu bidt, een moment om te beseffen dat Jezus nog steeds aan het bidden is – met jou en voor jou. Hij vraagt zijn Vader om jou alles te geven wat je nodig hebt. Misschien wil je Jezus een minuut of twee vertellen over jouw typische dag. Hoe is deze in vergelijking met de zijne? Is er iets dat Hij je hierover wil zeggen?