

Op Gods woord

Het Midsummer ensemble zingt Nun schwanden vor dem heiligen Strahle uit Die Schöpfung van Joseph Haydn. 'Daar vluchten voor de heilige stralen de gruwelijke schaduwen van de zwarte duisternis. De chaos wijkt en er ontstaat orde. En een nieuwe wereld ontstaat op Gods woord.'

De lezing van vandaag is uit het evangelie volgens Marcus, hoofdstuk 12, vanaf vers 18

In deze tekst staan een aantal suggestieve beelden – een bruiloft, een oude mantel, wijn in zakken die openbarsten. Welk beeld dat Jezus gebruikt blijft je bij? Welk beeld zou jou iets te zeggen hebben?

Neem het beeld dat je het meest aanspreekt en blijf er een tijdje bij. Sta stil bij de beschrijving die Jezus geeft: vasten als de bruiloft voorbij is, een oude mantel die scheurt of een wijnzak die openbarst. Wat merk je op over de boodschap die Jezus voor de farizeeën heeft?

Als je nog eens luistert, plaats jezelf dan in je verbeelding in deze scene en kijk naar de reacties van degenen die Jezus' onderricht horen.

Neem een paar minuten om met Jezus in gesprek te gaan over wat je hebt opgemerkt toen je naar zijn woorden luisterde en nadacht over de beelden die Hij gebruikte. Wat zou je Hem willen vragen in het licht van deze lezing?

Het Midsummer ensemble zingt Nun schwanden vor dem heiligen Strahle uit Die Schöpfung van Joseph Haydn. 'Daar vluchten voor de heilige stralen de gruwelijke schaduwen van de zwarte duisternis. De chaos wijkt en er ontstaat orde. En een nieuwe wereld ontstaat op Gods woord.'

De lezing van vandaag is uit het evangelie volgens Marcus, hoofdstuk 12, vanaf vers 18

In deze tekst staan een aantal suggestieve beelden – een bruiloft, een oude mantel, wijn in zakken die openbarsten. Welk beeld dat Jezus gebruikt blijft je bij? Welk beeld zou jou iets te zeggen hebben?

Neem het beeld dat je het meest aanspreekt en blijf er een tijdje bij. Sta stil bij de beschrijving die Jezus geeft: vasten als de bruiloft voorbij is, een oude mantel die scheurt of een wijnzak die openbarst. Wat merk je op over de boodschap die Jezus voor de farizeeën heeft?

Als je nog eens luistert, plaats jezelf dan in je verbeelding in deze scene en kijk naar de reacties van degenen die Jezus' onderricht horen.

Neem een paar minuten om met Jezus in gesprek te gaan over wat je hebt opgemerkt toen je naar zijn woorden luisterde en nadacht over de beelden die Hij gebruikte. Wat zou je Hem willen vragen in het licht van deze lezing?