

Verdrongen door het hart

Choir18 zingt het Onze Vader, in een compositie van Robert Stone.

Wij vragen U om vele dingen: om voedsel, genezing en leven. Maar wij zijn bang u te bidden? om meer geloof en liefde, om uw wil en uw rijk. Geef ons meer dan wij durven vragen: geef ons uw Zoon. Hij zal ons vrijmaken van onszelf? en ons leren uw rijk te zoeken, uw wil, die liefde is. En alles zal ons gegeven worden, want gij weet wat wij nodig hebben, God, onze Vader.

De lezing van vandaag is uit het evangelie volgens Marcus, hoofdstuk 3, vanaf vers 1

Ga in je verbeelding mee naar binnen in de synagoge? zie de mensen die Jezus in de val willen laten lopen en merk die man op met zijn verschrompelde hand?. (pauze)?. en geef nu je aandacht aan wat Jezus als antwoord geeft.

Jezus is bedroefd en boos over degenen die regels en regelingen stellen boven mededogen, Hij is bedroefd over de hardheid van hun harten. Waar zie je in je eigen leven dat mededogen verdrongen wordt door de hardheid van je hart?

Als je opnieuw naar deze passage luistert, word je dan bewust van je eigen gevoelens als je kijkt naar Jezus en zijn aanklagers.

Hoe zou jij deze Jezus willen antwoorden, die eerst en vooral handelt uit liefde en mededogen voor mensen? Wat wil je tegen Hem zeggen?