

## Concrete daden

Joanne Boyce zingt You are my Hands. ???Christus heeft geen lichaam, tenzij dat van jou. Hij heeft geen handen of voeten op aarde, tenzij die van jou.?

De lezing van vandaag is uit het evangelie volgens Marcus, hoofdstuk 3, vanaf vers 13

De Twaalf waren uitgezonden ?om het goede nieuws bekend te maken?. Wat is volgens jou dat goede nieuws? Wat is Jezus? boodschap voor mensen van vandaag? Hoe zou jij dat onder woorden brengen? Of in daden concreet maken?

?Christus heeft geen andere armen dan de onze?, schreef de heilige Theresia, ?geen andere handen, geen andere benen dan de onze.? Zoals Christus toen de apostelen uitzond, zo nodigt Hij ons vandaag uit om onze handen en armen en benen te gebruiken om zijn boodschap te verkondigen en waar te maken. Hoe zou ik de mijne kunnen gebruiken?

Als je opnieuw luistert, let dan op die uitdrukking ?op wie Hij zijn keuze had laten vallen?. En vraag jezelf af: ?Geloof ik dat Jezus mij uitnodigt om met Hem mee te werken? Geloof ik dat Hij mij bij mijn naam roept en uitnodigt??

De apostelen werden op een bijzondere manier geroepen. Maar God heeft een bedoeling met ieder van ons, met ieder menselijk leven. Hoe zie je jouw eigen roeping? Kun je met de Heer daarover spreken?