

## Brengers van verandering

Het vrouwenensemble Kitka zingt het Russische lied Uz vy golubi. ?Grijs gevleugelde duif. We vlogen samen tot onze wegen zich scheiden. Vlieg ver weg met je last van de zonde, ik heb een reis te gaan. Goud en zilver kunnen niet langer mijn ziel afkopen? ?Bij het ingaan van het gebed sta ik een moment stil om te denken aan het pad dat ik de komende tijd wil volgen.

??De lezing van vandaag is uit het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 25 vanaf vers 31.?

Wat ervaar je, terwijl je luistert naar deze woorden van Jezus? Klinken ze geruststellend? ?  
Ons leven is zo vol van activiteiten dat het helpt om even stil te staan bij de stand van zaken in je leven.

In het Evangelie herinnert Jezus ons eraan dat we brengers van verandering mogen zijn ? dat we het leven voor anderen beter mogen maken. Wat vind je van de oproep van Jezus om de hongerige, de vreemde en de naakte te helpen?

Luister opnieuw naar het verhaal ? en vooral naar de laatste woorden van de koning.?

Vind je het bemoedigend om te horen dat we de wil van God doen ? zelf al bij het helpen van een enkel mens? ??Spreek met de Heer en dank Hem voor wat je voor anderen doet. We ervaren de liefde van God als we anderen liefhebben. Vertel Hem hoe je je voelt.