

Het is goed dat we hier zijn

De monniken van het klooster in Chevetogne zingen het lied *Lumière joyeuse*. ?Vreugdevol licht van de onsterfelijke hemelse Vader, O Zoon van God, die het leven geeft: zodat de wereld jou verheerlijkt.?

De lezing van vandaag komt uit het Evangelie volgens Lucas, Hoofdstuk 9, vanaf vers 28.

Petrus, Jacobus en Johannes zien Jezus op een heel nieuwe manier. Ze zien zijn glorie, in andere woorden, zij zien in Jezus de schoonheid van God. Beeld je een ogenblik in dat je op die berg aanwezig bent en voel hoe het daar moet zijn geweest.

Moses en Elia zijn daar ook aanwezig bij Jezus. Zij stellen alles voor wat God doorheen de geschiedenis heeft gedaan om zijn grote liefde aan zijn volk te tonen. Op welke wijze heb jij er vandaag nood aan om Gods liefde te ervaren?

Terwijl je opnieuw luistert naar de lezing, hou dan in gedachten wat Petrus zegt: ?Het is goed dat we hier zijn?. Op welke wijze zou het voor jou goed zijn om aanwezig te zijn in dit tafereel?

Op het einde van de lezing, zijn de leerlingen opnieuw alleen met Jezus. Ook jij kan op dit ogenblik zo bij Hem zijn. Wat wil je Hem zeggen? Wat zou Hij aan jou willen zeggen?