

Wees barmhartig

Het Putinki church choir zingt Mercy of peace. 'Barmhartigheid van vrede'.

Alles wat me overkomt, heeft invloed op wie ik word.
Onderhevig aan al die impulsen, wil ik me nu richten op God.
Hij is er, altijd. Zijn liefde draagt me, omringt me, wil me doen leven.
Mocht ik hier en nu ontvankelijk zijn voor zijn liefde.

?De lezing is genomen uit het Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 6, vanaf vers 36.
?De lezing van vandaag klinkt zo een beetje als: voor wat hoort wat. Maar neem misschien wat meer tijd om daar over na te denken. Gaat het enkel daarover? Of wil Jezus ons bij een dieper inzicht brengen?

?Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is.?; wat wil Jezus hiermee precies zeggen?
Als je de lezing nog eens beluistert, zul je wellicht merken dat Jezus met zijn oproep tot zijn toehoorders bedoelt te zeggen: word zoals de Vader.

Barmhartigheid, vergevingsgezindheid en grootmoedigheid: dit zijn enkele kwaliteiten die duidelijk maken dat de evangelische waarden van ons andere mensen hebben gemaakt, die meer en meer op de Vader gaan lijken. De veertigdagentijd gaat net over die (gedaante)verandering.

Spreek rustig God aan en vraag Hem wat je nodig hebt om meer en meer op Hem te gaan lijken, vandaag en alle dagen van je leven.