

Aanwezig zijn

Je luistert naar het Taize-lied Ubi Caritas: 'Waar liefde waarachtig is, daar is God aanwezig'.

Deze zin geeft uiting aan de aanwezigheid van God in elke blijk van goedheid, van vriendelijkheid en van liefde. Welke tekenen van goedheid, van vriendelijkheid en van liefde heb je vandaag al opgemerkt?
Zag je er Gods aanwezigheid in?

De lezing van vandaag is uit het Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 13, vanaf vers 31.

Jezus spreekt over verheerlijkt worden, Hij spreekt over daar heengaan waar zijn vrienden Hem niet kunnen volgen.

Ben je ondersteboven van zijn woorden? Denk je in wat zijn leerlingen zouden kunnen voelen en denken.

Jezus heeft zijn leven voor ons gegeven. Hij heeft een laatste opdracht aan ons gegeven: van elkaar houden zoals Hij heeft bemind: beminnen zoals Jezus bemint.

Laat het begrijpen van die liefde, de liefde van Jezus voor zijn leerlingen, voor jou, en voor iedereen, binnendringen in je hart. Wie mag je wel niet zijn om geroepen te worden om deel te hebben aan zijn liefde?

Wanneer je opnieuw luistert naar de lezing : het is de Zoon van God die deze dingen tot je zegt nu...

Denk aan de dag die voor je ligt, vertel aan de Heer waar behoefte is aan zijn liefde, en vraag de hulp die je nodig hebt om die liefde in onze wereld te brengen.

Je luistert naar het Taize-lied Ubi Caritas: 'Waar liefde waarachtig is, daar is God aanwezig'.

Deze zin geeft uiting aan de aanwezigheid van God in elke blijk van goedheid, van vriendelijkheid en van liefde. Welke tekenen van goedheid, van vriendelijkheid en van liefde heb je vandaag al opgemerkt?
Zag je er Gods aanwezigheid in?

De lezing van vandaag is uit het Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 13, vanaf vers 31.

Jezus spreekt over verheerlijkt worden, Hij spreekt over daar heengaan waar zijn vrienden Hem niet kunnen volgen.

Ben je ondersteboven van zijn woorden? Denk je in wat zijn leerlingen zouden kunnen voelen en denken.

Jezus heeft zijn leven voor ons gegeven. Hij heeft een laatste opdracht aan ons gegeven: van elkaar houden zoals Hij heeft bemind: beminnen zoals Jezus bemint.

Laat het begrijpen van die liefde, de liefde van Jezus voor zijn leerlingen, voor jou, en voor

iedereen, binnendringen in je hart. Wie mag je wel niet zijn om geroepen te worden om deel te hebben aan zijn liefde?

Wanneer je opnieuw luistert naar de lezing : het is de Zoon van God die deze dingen tot je zegt nu...

Denk aan de dag die voor je ligt, vertel aan de Heer waar behoefte is aan zijn liefde, en vraag de hulp die je nodig hebt om die liefde in onze wereld te brengen.