

Met Uw vrede

Vocaal ensemble Chorus zingt Come now, let us leave. 'Maar zo zal de wereld weten dat ik de Vader liefheb en doe wat de Vader me heeft opgedragen. Kom, laten we hier weggaan.'

Ik gebruik deze tijd om mijn gedachten bij God te leggen met dit gebed

Goede Vriend,
help me dat ik U kan verwelkomen
dat ik plaats maak
temidden van mijn alledaagse zorgen.
Vervul mijn gedachten
met uw vrede, uw liefde.

De lezing van vraag is genomen uit het Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 14, vanaf vers 27.

In gesprek met zijn vrienden, de Apostelen, maakt Jezus hier een onderscheid tussen wat Hij geeft en wat de wereld geeft. Aan verontruste en angstige harten brengt Jezus vrede. Hoe voel jij je als je zijn woorden hoort? Waar ervaar jij Jezus' vrede in je leven? Waar zou je die vrede graag voelen?

Jezus spreekt vervolgens over zijn liefde tot God, als zijn Vader die Hij diep bemint. Het vooruitzicht om terug te keren om dicht bij zijn Vader te zijn schenkt Hem vreugde. Welke relaties in jouw leven zijn zo innig dat ze je vreugde schenken? Hoe voel jij Gods liefde voor jou in deze relaties?

Luister opnieuw naar de passage. Bemerkt hoe Jezus zijn vrienden geruststelt dat Hij blijvend met hen zal zijn. Zelfs in de verwarde gebeurtenissen die hen nog te wachten staan. Let ook op hoe Hij weer spreekt over zijn liefde voor zijn Vader. Een liefde die zich toont in zijn daden.

God toont jou zijn liefde. Hoe laten jouw daden je liefde voor God zien? Misschien zou je Jezus willen vragen je aan te moedigen tot liefdevolle daden.

Vocaal ensemble Chorus zingt Come now, let us leave. 'Maar zo zal de wereld weten dat ik de Vader liefheb en doe wat de Vader me heeft opgedragen. Kom, laten we hier weggaan.'

Ik gebruik deze tijd om mijn gedachten bij God te leggen met dit gebed

Goede Vriend,
help me dat ik U kan verwelkomen
dat ik plaats maak
temidden van mijn alledaagse zorgen.
Vervul mijn gedachten
met uw vrede, uw liefde.

De lezing van vraag is genomen uit het Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 14, vanaf vers 27.

In gesprek met zijn vrienden, de Apostelen, maakt Jezus hier een onderscheid tussen wat Hij geeft en wat de wereld geeft. Aan verontruste en angstige harten brengt Jezus vrede. Hoe voel jij je als je zijn woorden hoort? Waar ervaar jij Jezus' vrede in je leven? Waar zou je die vrede graag voelen?

Jezus spreekt vervolgens over zijn liefde tot God, als zijn Vader die Hij diep bemint. Het vooruitzicht om terug te keren om dicht bij zijn Vader te zijn schenkt Hem vreugde. Welke relaties in jouw leven zijn zo innig dat ze je vreugde schenken? Hoe voel jij Gods liefde voor jou in deze relaties?

Luister opnieuw naar de passage. Bemerkt hoe Jezus zijn vrienden geruststelt dat Hij blijvend met hen zal zijn. Zelfs in de verwarde gebeurtenissen die hen nog te wachten staan. Let ook op hoe Hij weer spreekt over zijn liefde voor zijn Vader. Een liefde die zich toont in zijn daden.

God toont jou zijn liefde. Hoe laten jouw daden je liefde voor God zien? Misschien zou je Jezus willen vragen je aan te moedigen tot liefdevolle daden.