

Gekoesterd

Vocaal ensemble Hermes zingt I am the true vine, van componist Arvo Pärt. 'Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt snijdt hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit hij bij, opdat hij meer vruchten draagt.'

De lezing van vandaag is genomen uit het Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 15, vanaf vers 1.

Jezus beschrijft zichzelf hier als een wijnstok. God, zijn liefhebbende Vader, is de wijnbouwer. Beeld je een wijnstok in, sterk groeiend, met bladeren in overvloed, neerhangende druiventrossen, ... , misschien zoals je er eentje hebt zien groeien in een warm klimaat of in een serre. Op welke wijze is dit een goed beeld? Kan dit beeld ons een beschrijving geven van hoe Jezus wil dat wij in Hem groeien?

Is dit beeld van de wijnstok iets dat jou aanspreekt? Voel jij dat er voor je gezorgd wordt? Voel je je beschermd? Voorzichtig gesnoeid, gekoesterd als een wijnstok door de wijnbouwer? Dicht bij Jezus?

Luister opnieuw naar de passage. Bemerk hoe Jezus blijft herhalen hoe voorzichtig de wijnstok behandeld wordt opdat hij vrucht zou dragen. Van nabij geënt zijn op de ware wijnstok, blijvend in Hem, stelt ons in staat om vrucht te dragen. Dat is wat Hij ons telkens weer vertelt.

Wat zou jij Jezus graag willen vragen? Iets dat je helpt om dichter naar Hem toe te groeien en meer vrucht te dragen?

Vocaal ensemble Hermes zingt I am the true vine, van componist Arvo Pärt. 'Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt snijdt hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit hij bij, opdat hij meer vruchten draagt.'

De lezing van vandaag is genomen uit het Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 15, vanaf vers 1.

Jezus beschrijft zichzelf hier als een wijnstok. God, zijn liefhebbende Vader, is de wijnbouwer. Beeld je een wijnstok in, sterk groeiend, met bladeren in overvloed, neerhangende druiventrossen, ... , misschien zoals je er eentje hebt zien groeien in een warm klimaat of in een serre. Op welke wijze is dit een goed beeld? Kan dit beeld ons een beschrijving geven van hoe Jezus wil dat wij in Hem groeien?

Is dit beeld van de wijnstok iets dat jou aanspreekt? Voel jij dat er voor je gezorgd wordt? Voel je je beschermd? Voorzichtig gesnoeid, gekoesterd als een wijnstok door de wijnbouwer? Dicht bij Jezus?

Luister opnieuw naar de passage. Bemerk hoe Jezus blijft herhalen hoe voorzichtig de wijnstok behandeld wordt opdat hij vrucht zou dragen. Van nabij geënt zijn op de ware wijnstok, blijvend in Hem, stelt ons in staat om vrucht te dragen. Dat is wat Hij ons telkens weer vertelt.



Wat zou jij Jezus graag willen vragen? Iets dat je helpt om dichter naar Hem toe te groeien en meer vrucht te dragen?