

Verbazingwekkende toekomst

Vocaalensemble Hermes zingt Laudate pueri, Psalm 113, gecomponeerd door Adriaen Willaert.

?Goed gaat het wie ?genadig? is en vrijgevig, wie zijn zaken eerlijk behartigt.
De rechtvaardige komt nooit ten val, men zal hem eeuwig gedenken.
Voor een vals gerucht zal hij niet vrezen, hij is standvastig en vertrouwt op de HEER.?

De lezing van vandaag is genomen uit het tweede boek Samuel, hoofdstuk 7, vanaf vers 4.

Het lijkt erop dat Natan de brenger was van een heel verrassende boodschap van God aan David ? ben jij degene die voor mij een huis wil bouwen om in te wonen?
Weet je niet dat ik grootse plannen voor je heb, zegt de Heer; Ik denk aan een verbazingwekkende toekomst voor jou en je nazaten, en dat zal de wereld veranderen. Natan bracht deze boodschap aan David, zoals we hoorden. Is er een uitnodiging aan jou, ten aanzien van grote dingen van God?

Misschien is er in jou een sprankje hoop, dat je op een dag een eigen boodschap mag ontvangen, een uitnodiging tot iets groters, iets hogers. Laat zulke hoop naar boven komen tijdens deze bezinning.