

Het hart van de mens

Chris Veldhuis zingt het lied When I turn my head. 'Net zoals de verloren zoon, kan ik altijd bij u thuiskomen Heer.'

De lezing van vandaag is genomen uit de Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 15, vanaf vers 4.

In vorige lezingen hoorden we hoe Jezus aan zijn leerlingen, zijn vrienden, belooft dat Hij zal terugkeren. Hij zal in de Geest met hen blijven. Vandaag hebben we een sprong voorwaarts gemaakt. We krijgen eerstelijns bewijsmateriaal te horen. De belofte is vervuld. Maar er zijn wel wat spanningen tussen hen die Jezus gekend hebben toen Hij nog leefde en hen die pas later tot geloof zijn gekomen. Wat zijn de leerlingen van Jezus en zijn volgelingen aan het betwisten? Herinnert dit jou aan een situatie in je eigen leven?

Petrus kende Hem en hield van Hem. Hij vertelt aan de groep dat God het hart van de mens kent. God maakt geen verschil op basis van ras of van religieuze praktijk. Hoe voel jij je als je overweegt wat Petrus je vertelt over God?

Luister even opnieuw en let hier eens op: Petrus vertelt je over hoe God verlangend naar ons uitziet. Over Gods mildheid naar ons toe.

Hoe zou God jou uitnodigen om dat soort mildheid uit te stralen naar de mensen die jij ontmoet, in jouw leven?

Chris Veldhuis zingt het lied When I turn my head. 'Net zoals de verloren zoon, kan ik altijd bij u thuiskomen Heer.'

De lezing van vandaag is genomen uit de Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 15, vanaf vers 4.

In vorige lezingen hoorden we hoe Jezus aan zijn leerlingen, zijn vrienden, belooft dat Hij zal terugkeren. Hij zal in de Geest met hen blijven. Vandaag hebben we een sprong voorwaarts gemaakt. We krijgen eerstelijns bewijsmateriaal te horen. De belofte is vervuld. Maar er zijn wel wat spanningen tussen hen die Jezus gekend hebben toen Hij nog leefde en hen die pas later tot geloof zijn gekomen. Wat zijn de leerlingen van Jezus en zijn volgelingen aan het betwisten? Herinnert dit jou aan een situatie in je eigen leven?

Petrus kende Hem en hield van Hem. Hij vertelt aan de groep dat God het hart van de mens kent. God maakt geen verschil op basis van ras of van religieuze praktijk. Hoe voel jij je als je overweegt wat Petrus je vertelt over God?

Luister even opnieuw en let hier eens op: Petrus vertelt je over hoe God verlangend naar ons uitziet. Over Gods mildheid naar ons toe.

Hoe zou God jou uitnodigen om dat soort mildheid uit te stralen naar de mensen die jij ontmoet, in jouw leven?