

Kleine daden

De band Salt of the sound zingt het lied Dwell among us.

Uw rijk wordt zichtbaar
voor onze ogen,
onder onze handen,
als wij gaan waar gij ons zendt
en geloven in de kracht van kleine daden.

Bekrachtig ons vertrouwen
dat het onmogelijke in deze wereld
mogelijk is bij u.
Want gij zijt de God der beloften.

De lezing van vandaag is Psalm 67.

De psalm van vandaag beweegt ons van het perspectief 'mijn God redt mij' naar 'onze God redt ons'. Het maakt ieder van ons opnieuw bewust dat God niet enkel alleen met mij een relatie aangaat, maar met 'ons' als gemeenschap. Welke groep waarvan ik deel uitmaak verbindt zich als gemeenschap met God?

Hoe ziet de relatie van mijn groep met God eruit? Hoe gaat God met ons om? Waarvoor wenden wij ons tot God? Wat doen we voor God? Wat willen we van God?

Als je opnieuw de psalm hoort, dan zul je opmerken dat God ook verbinding maakt met veel grotere groepen. Hij gaat niet alleen om met kleine gemeenschappen, maar ook met volken, naties, de aarde, de wereld.

Heb ik enig idee hoe mijn volk, mijn land, mijn wereld zich verbindt met God? Hoe God met ons omgaat? Wat we nodig hebben van God? Kan ik in woorden uitdrukken hoe wij, als volk, antwoorden op Gods boodschap voor ons, op zijn belofte, op zijn uitnodiging om ons te verlossen?

De band Salt of the sound zingt het lied Dwell among us.

Uw rijk wordt zichtbaar
voor onze ogen,
onder onze handen,
als wij gaan waar gij ons zendt
en geloven in de kracht van kleine daden.

Bekrachtig ons vertrouwen
dat het onmogelijke in deze wereld
mogelijk is bij u.
Want gij zijt de God der beloften.

De lezing van vandaag is Psalm 67.

De psalm van vandaag beweegt ons van het perspectief 'mijn God redt mij' naar 'onze God redt ons'. Het maakt ieder van ons opnieuw bewust dat God niet enkel alleen met mij een relatie aangaat, maar met 'ons' als gemeenschap. Welke groep waarvan ik deel uitmaak verbindt zich als gemeenschap met God?

Hoe ziet de relatie van mijn groep met God eruit? Hoe gaat God met ons om? Waarvoor wenden wij ons tot God? Wat doen we voor God? Wat willen we van God?

Als je opnieuw de psalm hoort, dan zul je opmerken dat God ook verbinding maakt met veel grotere groepen. Hij gaat niet alleen om met kleine gemeenschappen, maar ook met volken, naties, de aarde, de wereld.

Heb ik enig idee hoe mijn volk, mijn land, mijn wereld zich verbindt met God? Hoe God met ons omgaat? Wat we nodig hebben van God? Kan ik in woorden uitdrukken hoe wij, als volk, antwoorden op Gods boodschap voor ons, op zijn belofte, op zijn uitnodiging om ons te verlossen?