

De vrijheid om open te staan

Musica Temprana zingt Kyrie, pater exaudinos.

Vader hoor ons aan.

Brood van de engelen geeft u aan de rechtvaardigen
Aan de meest pure tafel bent u als dienaar aanwezig??.

De lezing van vandaag is uit het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 20 vanaf vers 20.

Jezus benadrukt voor zijn volgelingen enkele belangrijke waarheden om in gedachten te houden: dat we ons kunnen vergissen ten aanzien van waar we voor bidden; dat onze acties (?mijn beker drinken?) niet bepalen hoe God genade geeft; dat de waarheid niet gevonden wordt door machtig en onaantastbaar te zijn, maar door met anderen te delen en hen te dienen. Van welke aspecten in mijn leven en de keuzes die ik moet maken, wil ik graag dat ze duidelijker worden in deze vastentijd?

Hoe wil ik dat God mij helpt tot het diepere inzicht te komen dat ik zoek? Kan ik bidden voor de vrijheid om open te staan voor wat God voor mij wil, in plaats van datgene wat ik zelf wil?

Als je opnieuw naar deze passage uit het Evangelie volgens Matteüs luistert, kun je dan de toon van vriendelijkheid en compassie in Jezus? stem horen? Hoe raakt dit jou?

Je weet nu dat je in Jezus een liefhebbende en begrijpende luisteraar hebt. Kun je direct tot Hem spreken over je hoop en je verlangens?