

Openstaan voor getoonde waarheid

Vocaalensemble Svitanya zingt het Hongaarse lied Szerelem, Szerelem.

?Liefde, liefde, ik plukte je toen je ontkiemde in de lente. Maar ik liet je weg wegwaaien door mijn roekeloosheid. Vind ik haar opnieuw, dan plant ik haar in vruchtbare aarde. Alles heb ik ervoor over mijn liefde terug te vinden die ik liet gaan.?

De lezing van vandaag is uit de profeet Jeremia, hoofdstuk 17 vanaf vers 5

Over welk aspect van mijn leven wil ik het meest de waarheid kennen? Kan ik me voorstellen dat mijn leven verandert zodat ik meer open sta voor de waarheid die alleen God kan laten zien?

Als je opnieuw naar deze tekst luistert, merk dan op hoe je geraakt wordt door de contrasterende beelden van een verzilt en verlaten land, en een vruchtdragende boom geplant aan water.

Praat nu, aan het einde van dit gebed, met God over wat je echt wilt. Vraag hem misschien om de genade te mogen groeien in de nabijheid van Jezus, de Weg de Waarheid en het Leven.