

Eendagsoordeel

Albin Andersson zingt het lied Mayfly. ?Waarom sloot ik mezelf op toen ik me schaamde? Ik had kunnen vliegen als een eendagsvlieg??

Lukt het jou je tekortkomingen te accepteren? Ze zelfs te presenteren aan de buitenwereld?

De lezing van vandaag is uit het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 7 vanaf vers 1

Het is zo makkelijk om een ander te veroordelen. Herinner je je een moment van boosheid om wat een ander fout doet? Weet je nog waar dat over ging? Had dat in de kern ook iets met je eigen zwakte te maken? Of lag het enkel aan de ander?

Is er over jou weleens een oordeel geveld? Hoe was dat? Wat voelde je?

Luister opnieuw en hoor hoe Jezus ons uitnodigt om op een liefdevolle manier te kijken naar de mensen om ons heen.

Wat kan ik God vragen? Wat helpt me om niet te snel te oordelen? Om oog te hebben voor de onderliggende schoonheid in de mensen om mij heen, in mijn leven, in mijn werk? Wat kan ik God vragen om anderen te leren zien, zoals Hij ons ziet?