

Met je naasten omgaan

Vincello speelt het lied I walk in the light of the Lord.

?Heer Jezus, leer mij kijken zoals U naar de rijke jongen,
?die nog geen beslissing had genomen of hij U zou volgen of niet.
?leer mij kijken, zoals U met verontwaardiging keek naar de Farizeeën.
Heer Jezus, leer mij kijken zoals U.'

??De lezing van vandaag is uit het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 7 vanaf vers 12

?Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen.? Dit is misschien wel een van Jezus? bekendste uitspraken. Hij vraagt ons om zo mild en zo gul te zijn, zoals God dat voor ons is. Hoe doe jij dat? Hoe ga jij met anderen om? Hoe gaan ze met jou om?

?Ga door de nauwe poort.? Dat is de weg naar het koninkrijk van God. Welke bagage moet ik achterlaten om door de nauwe poort naar binnen te gaan? Wat moet ik ervoor loslaten?

Luister opnieuw naar de tekst. Die Gouden Regel dat je anderen behandelt zoals je zelf behandeld wilt worden, hoe raadt Jezus ons aan om dit te doen?

Kun je Jezus vragen om de dingen los te laten die je ervan weerhouden om mild en gul te leven?