

De hoeksteen

Het M.I.T. concert choir zingt Woe unto them. Woorden uit Jesaja 5

?Wee degenen die het kwade goed noemen en het goede kwaad, die het licht tot duisternis maken en het duister tot licht, die van zoet bitter maken en van bitter zoet.?

Lieve Heer, help me om me steeds bewust te zijn van de belangrijke dingen in mijn leven. Om zorg te dragen voor de mensen rondom mij.
Om uw Aanwezigheid te zoeken in al wat ik ontmoet.

De lezing van vandaag is uit het Evangelie volgens Matteüs hoofdstuk 21 vanaf vers 33.

Op dit punt in de vastentijd zijn we nog maar een paar weken verwijderd van het plechtige drama van Jezus? lijden en dood. In dit Evangelie spreekt Jezus tot de religieuze autoriteiten die Hem spoedig zullen laten doden; maar het verhaal dat Hij vertelt, gaat over de manier waarop ze Gods wil mijden, Gods project afwijzen. Wie denk je dat Jezus bedoelt wanneer Hij spreekt over de landheer, de wijnbouwers? Wat vertegenwoordigt de wijngaard?

Jezus spreekt over ?de steen die de bouwers afkeurden? die ?de hoeksteen? wordt ? Hij hint (meer zelfs dan dat) dat de echte knecht van God misschien niet degene is die we verwachten, maar degene die we afkeuren, de persoon waar we geen gedachten aan vuil willen maken. Wie zijn de mensen die ik het niet waard vind in gedachten bij aanwezig te zijn? De mensen waar ik me niet mee bemoei? Kan ik me voorstellen hoe zij een onderdeel uitmaken van Gods plan ? een plan dat ik afwijs?

Wanneer je opnieuw naar de lezing luistert, luister dan naar God die tot jou spreekt. Is er iets dat God jou te doen vraagt vandaag?

Spreek nu met God zo open en vrij als je kunt. Vertel de Heer in je eigen woorden wat dit alles teweeg gebracht heeft in je hart, hoe je op zijn woord antwoordt, of wilt antwoorden.