

Aan ieder mens

Photonen vocaal ensemble zingt Put on the armor of the Lord, gecomponeerd door Ken Burton.

?Houd stand, met de waarheid als gordel om uw heupen, de gerechtigheid als harnas om uw borst, de inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten, en draag bovenal het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven. Draag als helm de verlossing en als zwaard de Geest, dat wil zeggen Gods woorden.?

??De lezing van vandaag is uit het boek van de profeet Jesaja, hoofdstuk 49 vanaf vers 1

God roept ieder van ons op een eigen, unieke manier. Hij riep Johannes de Doper. Hij riep Maria. Meer recent riep hij inmiddels bekende mensen als Oscar Romero en Moeder Teresa en al die mensen waar ik waarschijnlijk nog nooit van gehoord heb. Wat zijn mijn eigen gedachten bij Gods unieke roep aan ieder mens?

Wat voel ik bij Gods liefde voor mij persoonlijk? Wat voel ik erbij dat Hij ook mij roept? Welke roeping is dat?

Als ik Jesaja's woorden nogmaals hoor, besef ik dat God wil dat we blij en vol vertrouwen zijn als Hij onze levens richt en vormt. Hoor ik door deze woorden heen Gods stem die tot mij spreekt?

?Ik zal je maken tot een licht voor alle volken.? Denk eens aan je eigen vriendschappen, relaties en ervaringen; hoe God jou in een uniek netwerk van mensen en plaatsen heeft gezet. Spreek tot God over jouw eigen situatie; dat Hij je bij mag staan om jouw unieke roeping te leven.