

Belevenis

Singer-songwriter Jenny O. zingt Get lost. Zijn er momenten in jouw leven dat je je verdwaald voelde, maar het uiteindelijk leidde tot iets moois?

De lezing van vandaag is uit het Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 15, vanaf vers 3.

Vandaag, op het feest van het Heilig Hart, vertelt de parabel ons van de volstrekt onbegrijpelijke liefde van God, die alle redelijke grenzen te buiten gaat. Wat voel jij bij die bijna dwaze liefde van God zoals die beschreven wordt in deze parabel?

Op welk moment in je leven was jij dat verloren schaap en mocht je de liefde van God ervaren, die naar jou op zoek was? Het kan zijn, dat dat een klein gebaar van liefde was dat een vriend in tijd van nood aan je gaf. Of een eenvoudige glimlach van een vreemdeling. Herinner je zo levendig mogelijk zo'n ervaring, neem de tijd om de scene in detail voor je te zien en herinner je hoe je je toen voelde. En sta jezelf toe om hier en nu nog een keer die liefde van God voor jou te beleven.

Als je opnieuw naar het Evangelie luistert, denk dan dat jij dat verloren schaap bent en dat Christus er op uit trekt om jou te vinden, iedere keer opnieuw, en hoe Hij zich verheugt als Hij je vindt.

Spreek nu met God. Welke 'buitensporige' liefde zou God in jouw leven van deze dag van jou kunnen vragen?

Singer-songwriter Jenny O. zingt Get lost. Zijn er momenten in jouw leven dat je je verdwaald voelde, maar het uiteindelijk leidde tot iets moois?

De lezing van vandaag is uit het Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 15, vanaf vers 3.

Vandaag, op het feest van het Heilig Hart, vertelt de parabel ons van de volstrekt onbegrijpelijke liefde van God, die alle redelijke grenzen te buiten gaat. Wat voel jij bij die bijna dwaze liefde van God zoals die beschreven wordt in deze parabel?

Op welk moment in je leven was jij dat verloren schaap en mocht je de liefde van God ervaren, die naar jou op zoek was? Het kan zijn, dat dat een klein gebaar van liefde was dat een vriend in tijd van nood aan je gaf. Of een eenvoudige glimlach van een vreemdeling. Herinner je zo levendig mogelijk zo'n ervaring, neem de tijd om de scene in detail voor je te zien en herinner je hoe je je toen voelde. En sta jezelf toe om hier en nu nog een keer die liefde van God voor jou te beleven.

Als je opnieuw naar het Evangelie luistert, denk dan dat jij dat verloren schaap bent en dat Christus er op uit trekt om jou te vinden, iedere keer opnieuw, en hoe Hij zich verheugt als Hij je vindt.

Spreek nu met God. Welke 'buitensporige' liefde zou God in jouw leven van deze dag van jou kunnen vragen?