

## **Gestapelde bezwaren**

Martin Auer zingt het lied Winterreise.?

In de winterzon dwaal ik, waarheen, waar naartoe?  
Maar de zon staat steeds hoger?  
De raven krijzen me toe  
?Vlieg toch uit! De tijd is aangebroken.?

De lezing is genomen uit het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 9, vanaf vers 1

Het gevoel van niet vergeven te zijn kan verlamvend werken. Wanneer zaken niet rechtgezet kunnen worden, dan voel ik me gevangen, niet in staat me verder te ontwikkelen. De toekomst is afgesloten. Ik kan niet groeien of vrij lopen. ? Voel ik me zo? Kan ik me een tijd herinneren waarin dit het geval was?

In het Evangelie van vandaag verlost Jezus een man van de last uit het verleden door middel van eenvoudige maar krachtige woorden: Houd moed, zoon, uw zonden zijn u vergeven. ? Draag ik nog steeds het gewicht van fouten en zonden uit het verleden? Zijn er aspecten van mijn leven die mij bezwaren? Dingen waarvan ik zelfs bang ben om ze ?zonde? te noemen?

Wanneer je het verhaal nog een keer hoort, stel je dan voor dat je in je bed ligt, niet in staat om je te bewegen, gevangen in je verleden. ? Hoor hoe Hij woorden van vergeving uitspreekt met een zachte stem. Sta toe dat Hij zijn macht om te vergeven laat zien door te zeggen: "Sta op en loop."

De gave van echte vergeving is altijd een deur naar diepere liefde. Misschien wil je hierover nu iets zeggen tegen de Heer? Of blijf gewoon stil terwijl Jezus voor je staat; Jezus, die naar je kijkt met veel liefde en tederheid.