

Spanningen bezweren

Vocaalensemble Sulis zingt Vives in corde meo.

?U woont in mijn hart, mijn Heer, Spoel de vlekken in mijn ziel weg Ontsteek mijn kou met uw vlam. Zodat ik ik eeuwig van u houd?.

De lezing is genomen uit het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 9, vanaf vers 9

Wanneer Jezus gaat zitten om te eten, dan weet je nooit wie er komt opdagen. Hij lijkt het talent te hebben moeilijke mensen, onhandige types, figuren met een faliekant tegengesteld standpunt aan te trekken. Hij brengt geheime vooroordelen en verborgen vijandigheden aan de oppervlakte. En als de discussies heel hoog oplopen, heeft hij zijn eigen speciale manier om de spanning te bezweren. ? Wie zijn de mensen in jouw leven die je boos maken of je ongemakkelijk doen voelen?

Is er iemand die je niet kunt uitstaan? Of iemand die de neiging heeft om jou te veroordelen? Iemand waarvan je er tegenop ziet om hem of haar te ontmoeten of om mee te maken te krijgen?

Als je nog een keer naar het verhaal luistert, zou je je kunnen voorstellen dat je aan tafel zit met Jezus en een groep van je minst favoriete kennissen. Luister hoe Hij praat met jullie allemaal; kijk naar zijn gebaren; zie hoe Hij handelt. Misschien komt er in het gesprek onenigheid of lang begraven wrok bovendrijven. Zie wat Jezus doet.

Hoe voel je je na een maaltijd die gemakkelijk had kunnen veranderen in een heftige discussie? Vertel Jezus hoe het was om erbij te zijn; hoe je zou willen dat dingen zich ontwikkelen in de toekomst; of zelfs vandaag of in de komende dagen. Bespreek deze gevoelens en dit verlangen in een gesprek met de Heer.