

Blijvend veranderd

Jacket Thor zingt het lied Summer sinners. 'God zit in mijn littekens. Ook bekrast door het leven, heb ik het in me een nieuwe weg te gaan.'

Dit weekend kan een goed moment zijn om rust te nemen en na te denken over de voorbije week. Want voor sommigen kan dit een week geweest zijn vol van vreugde en reden tot vieren. Voor anderen een week van ellende en verlies; voor weer anderen een week waarin niets opvallends is gebeurd.

In de lezingen van deze week lazten we een gedeelte uit de brief van Sint Paulus aan de Galaten.

Paulus herinnert hen en ons aan de kracht van het kruis van Christus.

Wie we ook zijn, door het doopsel is Christus het centrum van ons leven en het kruis is de voortdurende herinnering dat onze levens blijvend zijn veranderd door de dood en de verrijzenis van Jezus.

Gedurende de voorbije week hebben we nagedacht over de verschillende manieren waarop we die verandering hebben ervaren. Misschien heeft deze week werkelijk iets van ons gevraagd als leerling van Jezus, heb je echt iets voor iemand moeten opofferen: voor mensen in nood, voor mensen aan de rand van de samenleving. Ervaar je de hartstocht van Jezus voor gerechtigheid? Was er een moment dat je om vergiffenis vroeg aan God of iemand anders? Hoe heeft het kruis van Christus je leven veranderd?

De lezing van vandaag is uit de brief van Paulus aan de Galaten. Hoofdstuk 6 vanaf vers 14. Beeld je in dat je de brief van Paulus voor het eerst hoort. Welke vragen en gevoelens komen bij je op als je ernaar luistert.

Paulus schrijft op een moment dat hij de pijn voelt van de vervolging en de afwijzing van anderen, zelfs van zijn medechristenen. Deze ervaringen maken hem sterker bij het dienen van Christus. Heb je perioden gehad dat je ook pijnlijke ervaringen als Paulus hebt ondervonden?

Voor Paulus, als een nieuw schepsel door het geloof in Christus, is zijn leven voor altijd veranderd. Spreek tot Jezus nu over hoe jouw geloof in Hem je heeft veranderd.

Wanneer je opnieuw luistert naar de lezing, luister dan naar de kracht en de zekerheid waarmee Paulus de kracht van het kruis van Christus verkondigt. Hij drukt helder en duidelijk een sterke emotie uit die hij ervaart wanneer hij de moeilijkheden onder ogen ziet die hij heeft ondervonden.

Ben je bereid met Jezus de ervaring te delen die je kunt hebben bij het lijden en de vervolging wegens je belofte? Wees zo eerlijk en oprecht als je kan.

Paulus sluit zijn brief af met een zegen voor hen die naar hem luisteren. Ben je in staat de zegen van God te ontvangen? Hoe voelt dat op dit moment?

Jacket Thor zingt het lied Summer sinners. 'God zit in mijn littekens. Ook bekrast door het

leven, heb ik het in me een nieuwe weg te gaan.'

Dit weekend kan een goed moment zijn om rust te nemen en na te denken over de voorbije week. Want voor sommigen kan dit een week geweest zijn vol van vreugde en reden tot vieren. Voor anderen een week van ellende en verlies; voor weer anderen een week waarin niets opvallends is gebeurd.

In de lezingen van deze week lezen we een gedeelte uit de brief van Sint Paulus aan de Galaten.

Paulus herinnert hen en ons aan de kracht van het kruis van Christus.

Wie we ook zijn, door het doopsel is Christus het centrum van ons leven en het kruis is de voortdurende herinnering dat onze levens blijvend zijn veranderd door de dood en de verrijzenis van Jezus.

Gedurende de voorbije week hebben we nagedacht over de verschillende manieren waarop we die verandering hebben ervaren. Misschien heeft deze week werkelijk iets van ons gevraagd als leerling van Jezus, heb je echt iets voor iemand moeten opofferen: voor mensen in nood, voor mensen aan de rand van de samenleving. Ervaar je de hartstocht van Jezus voor gerechtigheid? Was er een moment dat je om vergiffenis vroeg aan God of iemand anders? Hoe heeft het kruis van Christus je leven veranderd?

De lezing van vandaag is uit de brief van Paulus aan de Galaten. Hoofdstuk 6 vanaf vers 14. Beeld je in dat je de brief van Paulus voor het eerst hoort. Welke vragen en gevoelens komen bij je op als je ernaar luistert.

Paulus schrijft op een moment dat hij de pijn voelt van de vervolging en de afwijzing van anderen, zelfs van zijn medechristenen. Deze ervaringen maken hem sterker bij het dienen van Christus. Heb je perioden gehad dat je ook pijnlijke ervaringen als Paulus hebt ondervonden?

Voor Paulus, als een nieuw schepsel door het geloof in Christus, is zijn leven voor altijd veranderd. Spreek tot Jezus nu over hoe jouw geloof in Hem je heeft veranderd.

Wanneer je opnieuw luistert naar de lezing, luister dan naar de kracht en de zekerheid waarmee Paulus de kracht van het kruis van Christus verkondigt. Hij drukt helder en duidelijk een sterke emotie uit die hij ervaart wanneer hij de moeilijkheden onder ogen ziet die hij heeft ondervonden.

Ben je bereid met Jezus de ervaring te delen die je kunt hebben bij het lijden en de vervolging wegens je belofte? Wees zo eerlijk en oprecht als je kan.

Paulus sluit zijn brief af met een zegen voor hen die naar hem luisteren. Ben je in staat de zegen van God te ontvangen? Hoe voelt dat op dit moment?