

Omringd door duisternis

Les petits chanteurs de Montigny zingen Psalm 61, getoonzet door Joseph Haydn:

God, sla acht op mijn gebed, breng mij op de rots hoog boven mij, u bent altijd mijn schuilplaats geweest, een toren te sterk voor de vijand.' Als je vandaag je gebed begint, vraag je dan af waarvoor jij bang bent. Kun je de woorden van Jezus horen? 'Wees niet bang'.

De lezing van vandaag is uit het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 14, vanaf vers 22.

Jezus zegt heel vaak tot degenen die Hem volgen, "wees niet bang". Er zijn iedere dag 100 redenen om bang te zijn. Maar Jezus verzekert ons dat Hij altijd aanwezig is – ook al zijn de omstandigheden angstaanjagend of is de situatie wanhopig. Kan ik luisteren naar deze geruststellende woorden en ze werkelijk horen?

Kun je je voorstellen wat het betekende om deel uit te maken van dit verhaal? Neem even de tijd om je dat voor te stellen – de duisternis, de zee, de storm, de geluiden, zelfs de geur. Hoe moet dat gevoeld hebben om erbij te zijn?

Stel je voor dat jij Petrus bent of een van de anderen in de boot, terwijl het verhaal opnieuw verteld wordt.

Laat de scene aan je voorbij gaan, als je met Jezus in de boot zit nadat de wind is gaan liggen. Wat heb je tegen elkaar te zeggen?

Les petits chanteurs de Montigny zingen Psalm 61, getoonzet door Joseph Haydn:

God, sla acht op mijn gebed, breng mij op de rots hoog boven mij, u bent altijd mijn schuilplaats geweest, een toren te sterk voor de vijand.' Als je vandaag je gebed begint, vraag je dan af waarvoor jij bang bent. Kun je de woorden van Jezus horen? 'Wees niet bang'.

De lezing van vandaag is uit het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 14, vanaf vers 22.

Jezus zegt heel vaak tot degenen die Hem volgen, "wees niet bang". Er zijn iedere dag 100 redenen om bang te zijn. Maar Jezus verzekert ons dat Hij altijd aanwezig is – ook al zijn de omstandigheden angstaanjagend of is de situatie wanhopig. Kan ik luisteren naar deze geruststellende woorden en ze werkelijk horen?

Kun je je voorstellen wat het betekende om deel uit te maken van dit verhaal? Neem even de tijd om je dat voor te stellen – de duisternis, de zee, de storm, de geluiden, zelfs de geur. Hoe moet dat gevoeld hebben om erbij te zijn?

Stel je voor dat jij Petrus bent of een van de anderen in de boot, terwijl het verhaal opnieuw verteld wordt.

Laat de scene aan je voorbij gaan, als je met Jezus in de boot zit nadat de wind is gaan liggen. Wat heb je tegen elkaar te zeggen?