

Strijdbaar

Jami Sieber speelt het lied Out of the mist.

Laat dit mijn gebed zijn bij aanvang van de podcast??.

Maak mij, HEER, met uw wegen vertrouwd,
leer mij uw paden te gaan.
Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij,
want u bent de God die mij redt,
op u blijf ik hopen, elke dag weer.

De lezing is genomen uit de brief aan de Hebreëën, hoofdstuk 12, vanaf vers 1.

Een bekend Engelse dichter omschreef eens zich zo eenzaam te voelen dat het leek alsof hij door een wolk wandelde. Maar zelf worden wij omringd door een wolk van getuigen, zij wier geloof ons eigen geloof sterkt. Deze woorden bemoedigen ons. Maar ze dagen ons ook uit. Dankzij de kracht van Jezus en de bijstand van al de heiligen die ons zijn voorgegaan kunnen we ons voldoende sterk voelen om de grote race te lopen, tot het einde toe. Maar we worden eraan herinnerd dat de strijd tegen de zonde niet altijd makkelijk is. Wat betekent die strijd voor jou? Vind je die moeilijk?

Hoe voel je je bij de confrontatie met de zonde? Vermoeid of ontmoedigd? Kan je iets zeggen over het gewicht dat je meesleept? Wie, uit die wolk van getuigen, heeft jou geholpen om de moed erin te houden? Wat is voor jou een bron van vreugde geweest?

Als je de lezing opnieuw beluistert, wees dan aandachtig voor de contrasten: de zonde die heel dichtbij is, Jezus die moed geeft, de vreugde van zijn overwinning op zonde en dood. Kan jij iets voelen van die vreugde en die hoop?

Welke woorden uit de bijbelpassage blijven bij jou hangen? Welke gedachten en gevoelens wil je delen met Jezus - Hij die aan de oorsprong ligt van ons geloof en het tot voltooiing brengt. Waar in je leven voel je de nood om te vragen om de genade van volharding en weerstand?