

In een nieuw licht

Johan Jeras zingt het lied Tabernacle. 'Geef mij een dankbaar hart. Uw tabernakel, gemanifesteerd in mij'

De lezing van dit weekend is uit het Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 9 vanaf vers 28.

Petrus, Jakobus en Johannes zien Jezus in een nieuw licht. Ze zien zijn glorie – met andere woorden, ze zien in Jezus de heerlijkheid van God. Stel je voor dat jij samen met hen op de berg bent. Voel hoe dat geweest moet zijn.

Mozes en Elia waren bij Jezus. Zij vertegenwoordigen alles wat God door de geschiedenis heen heeft gedaan om zijn Liefde aan zijn volk te laten zien. Hoe kan God aan jou zijn liefde laten zien? Wat heb jij nodig?

Als je opnieuw naar de lezing luistert, blijf dan even bij de woorden van Petrus, 'het is goed dat we hier zijn'. Waarom is het goed voor jou om op de berg aanwezig te zijn?

Aan het einde van de lezing zijn de leerlingen weer alleen met Jezus. Jij kunt nu ook alleen zijn met Jezus. Wat zou je tegen Hem willen zeggen? Wat zou Hij tegen jou zeggen?
Johan Jeras zingt het lied Tabernacle. 'Geef mij een dankbaar hart. Uw tabernakel, gemanifesteerd in mij'

De lezing van dit weekend is uit het Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 9 vanaf vers 28.

Petrus, Jakobus en Johannes zien Jezus in een nieuw licht. Ze zien zijn glorie – met andere woorden, ze zien in Jezus de heerlijkheid van God. Stel je voor dat jij samen met hen op de berg bent. Voel hoe dat geweest moet zijn.

Mozes en Elia waren bij Jezus. Zij vertegenwoordigen alles wat God door de geschiedenis heen heeft gedaan om zijn Liefde aan zijn volk te laten zien. Hoe kan God aan jou zijn liefde laten zien? Wat heb jij nodig?

Als je opnieuw naar de lezing luistert, blijf dan even bij de woorden van Petrus, 'het is goed dat we hier zijn'. Waarom is het goed voor jou om op de berg aanwezig te zijn?

Aan het einde van de lezing zijn de leerlingen weer alleen met Jezus. Jij kunt nu ook alleen zijn met Jezus. Wat zou je tegen Hem willen zeggen? Wat zou Hij tegen jou zeggen?