

Een fragiele schat

Photonen vocaal ensemble zingt Dämmerung, gecomponeerd door Alphons Diepenbrock.

Schemering daalde neer,
weldra is alle nabijheid ver;
maar de avondster, als eerste opgegaan,
licht vriendelijk op!

Alles verkeert in het ongewisse,
nevels kruipen omhoog:
diepzwarte duisternis weerspiegelend
rust het meer.

En de koelte, die door de ogen
naar binnen dringt, brengt het hart tot
bedaren.

De heilige Teresa Benedicta werd in 1891 geboren als Edith Stein in een praktiserend joods gezin. Zij had een vooraanstaande carrière als filosofe en promoveerde aan de Universiteit van Freiburg, maar haar academische loopbaan werd belemmerd omdat zij een vrouw was. Het lezen van een autobiografie van Teresa van Avila bracht haar tot bekering tot het katholicisme en zij werd gedoopt op 1 januari 1922. Zij gaf een paar jaar les voordat zij intrad in een Karmelietessenklooster in Keulen onder de naam Teresa Benedicta van het Kruis. Met de opkomst van het nazi-regime, verhuisde de Orde haar naar Nederland waar ze hoopten dat ze veiliger zou zijn.

Met het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog waren er echter geen veilige plaatsen meer op het Europese vasteland, en toen de Nederlandse bisschoppen op 20 juli 1942 vanaf de kansels van het bisdom het nazi-racisme veroordeelden, behoorde zij tot degenen die als vergelding werden opgepakt en naar concentratiekampen gebracht. Ze werd naar Auschwitz gebracht en daar op 9 augustus 1942 vermoord.

De lezing van vandaag is genomen uit de tweede brief van de Heilige Paulus aan de christenen van Korinthe. Hoofdstuk 4, vanaf vers 7.

In deze lezing gaat Paulus de discussie aan met tegenstanders die vinden dat hij niets waard is om dat hij zoveel lijden heeft gekend in zijn leven. Paulus draait de rollen om: hij is weliswaar maar een "aarden pot", die makkelijk stuk gaat. Maar hij draag de "schat" in zich, de "overweldigende kracht" die aan God toebehoort. Denk je dat jij een aarden pot zou kunnen zijn, die makkelijk kan breken?

En wat dan met die "schat", die "overweldigende kracht"? Al ben je misschien fragiel, welke schat draag jij in jou?

Beluister het fragment nog een keer. Als Paulus zijn problemen beschrijft, vertelt hij dan ook jouw verhaal? En biedt hij jou een manier aan om verder te gaan, te midden van de problemen waar jij mee worstelt?

Roepen deze woorden bij jou iets op dat je zou willen vertellen aan de Heilige Paulus, of zou willen vragen aan Jezus? Probeer aan hen iets te zeggen, of aan de Vader, over wat je nu ervaart, en dat in je eigen woorden.

Photonen vocaal ensemble zingt Dämmerung, gecomponeerd door Alphons Diepenbrock.

Schemering daalde neer,
weldra is alle nabijheid ver;
maar de avondster, als eerste opgegaan,
licht vriendelijk op!

Alles verkeert in het ongewisse,
nevels kruipen omhoog:
diepzwarte duisternis weerspiegelend
rust het meer.

En de koelte, die door de ogen
naar binnen dringt, brengt het hart tot
bedaren.

De heilige Teresa Benedicta werd in 1891 geboren als Edith Stein in een praktiserend joods gezin. Zij had een vooraanstaande carrière als filosofe en promoveerde aan de Universiteit van Freiburg, maar haar academische loopbaan werd belemmerd omdat zij een vrouw was. Het lezen van een autobiografie van Teresa van Avila bracht haar tot bekering tot het katholicisme en zij werd gedoopt op 1 januari 1922. Zij gaf een paar jaar les voordat zij intrad in een Karmelietessenklooster in Keulen onder de naam Teresa Benedicta van het Kruis. Met de opkomst van het nazi-regime, verhuisde de Orde haar naar Nederland waar ze hoopten dat ze veiliger zou zijn.

Met het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog waren er echter geen veilige plaatsen meer op het Europese vasteland, en toen de Nederlandse bisschoppen op 20 juli 1942 vanaf de kansels van het bisdom het nazi-racisme veroordeelden, behoorde zij tot degenen die als vergelding werden opgepakt en naar concentratiekampen gebracht. Ze werd naar Auschwitz gebracht en daar op 9 augustus 1942 vermoord.

De lezing van vandaag is genomen uit de tweede brief van de Heilige Paulus aan de christenen van Korinthe. Hoofdstuk 4, vanaf vers 7.

In deze lezing gaat Paulus de discussie aan met tegenstanders die vinden dat hij niets waard is om dat hij zoveel lijden heeft gekend in zijn leven. Paulus draait de rollen om: hij is weliswaar maar een "aarden pot", die makkelijk stuk gaat. Maar hij draag de "schat" in zich, de "overweldigende kracht" die aan God toebehoort. Denk je dat jij een aarden pot zou kunnen zijn, die makkelijk kan breken?

En wat dan met die "schat", die "overweldigende kracht"? Al ben je misschien fragiel, welke schat draag jij in jou?

Beluister het fragment nog een keer. Als Paulus zijn problemen beschrijft, vertelt hij dan ook jouw verhaal? En biedt hij jou een manier aan om verder te gaan, te midden van de

problemen waar jij mee worstelt?

Roepen deze woorden bij jou iets op dat je zou willen vertellen aan de Heilige Paulus, of zou willen vragen aan Jezus? Probeer aan hen iets te zeggen, of aan de Vader, over wat je nu ervaart, en dat in je eigen woorden.