

We beginnen deze laatste gebedstijd met de reactie van paus Franciscus op de dood van pater Frans. Na een korte Bijbeltekst sluiten we af met gedachten van pater Frans bij de dood van Christus.

Eerst maken we het stil in ons zelf om goed te kunnen luisteren.

Paus Franciscus wijdde enkele woorden aan pater Frans tijdens de eerste algemene audiëntie na de moord.

Afgelopen maandag werd in Homs in Syrië een Nederlandse medebroeder vermoord. Hij was 75 jaar, Frans van der Lugt. Vijftig jaar geleden kwam hij naar Syrië, en hij heeft er altijd goed gedaan aan allen, met belangeloosheid en liefde, en om die reden werd hij bemind en gerespecteerd door christenen en moslims.

Zijn meedogenloze dood heeft mij vervuld van een diepe droefheid. Ik denk aan zoveel mensen die lijden en sterven in dit gekwelde land, lijden onder een bloedig conflict dat dood en vernietiging blijft veroorzaken. Ik denk ook aan de talloze ontvoerde mensen, christenen en moslims, Syriërs en anderen. Wij bidden dat zij mogen terugkeren naar hun geliefden.

Hoort dat bij pater Frans, dat zelfs de Paus het over hem heeft? Hoe zou hij dat vinden?

Nu volgen enkele regels uit de eerste brief van Paulus aan de christenen van Tessalonica.

Paulus zegt dat de doden dankzij Jezus nu leven bij God?

Geloof jij dat? Zou je het willen geloven? Of hoop je dat het waar is?

Pater Frans heeft geschreven over de kracht van de liefde, en gaat dan nader in op de liefde die Christus toont op het kruis.

Als antwoord op de haat van de mensen die Hem kruisigen, onthult Jezus dat God niet alleen van de mens houdt wanneer de mens goed doet, maar dat God hem liefheeft hoe hij ook is. God kan enkel een bron van liefde zijn: Hij geeft zijn levend water aan alle mensen. De haat van zijn vijanden is als het ware brandstof voor het vuur van de liefde. Christus was in zijn dood aan het kruis als een bloeiende tak die zijn zoete geur aan alle mensen gaf, zelfs aan diegenen die Hem afsnoeiden.

De zon van Gods liefde rijst het meest vanuit het kruis van Christus. Hij rijst naar de goeden om hen te verlichten en te verwarmen en hij rijst naar de slechten om ze uit te nodigen kinderen van God te worden.

Pater Frans zegt vaak: de liefde is er voor goeden en kwaden. God houdt van alle mensen. Kun jij dat ook - houden van goede en slechte mensen?

God verliet Christus niet toen Hij aan het kruis hing; zijn liefde explodeerde daar in al haar goddelijke kracht. Het kruis is dus het hoogtepunt van het succes van Gods liefde. Sommige mensen geloven dat Christus de mensheid heeft verlost door zijn lijden. Maar zijn verlossende kracht kwam niet voort uit zijn lijden. Zijn verlossende kracht welde op uit zijn goddelijke liefde.

Pater Frans zegt: we zijn verlost door Christus - en dan niet door zijn lijden, maar door zijn liefde. Kun je dat tot je laten doordringen - geloof je dat? Dat Jezus ons verlost heeft door zijn liefde, en niet door zijn lijden?

Dat was de laatste vraag van deze podcast. Je kunt je, aan het einde van deze acht gebedspodcasts, de vraag stellen wat je het meest geraakt heeft in deze retraite. Wat neem je mee? Wat heb je geleerd? Waar wil je verder mee aan de slag? Uit het Woord van God, uit de geschriften van pater Frans van der Lugt, of uit je eigen overwegingen?

We beginnen deze laatste gebedstijd met de reactie van paus Franciscus op de dood van pater Frans. Na een korte Bijbeltekst sluiten we af met gedachten van pater Frans bij de dood van Christus.

Eerst maken we het stil in ons zelf om goed te kunnen luisteren.

Paus Franciscus wijdde enkele woorden aan pater Frans tijdens de eerste algemene audiëntie na de moord.

Afgelopen maandag werd in Homs in Syrië een Nederlandse medebroeder vermoord. Hij was 75 jaar, Frans van der Lugt. Vijftig jaar geleden kwam hij naar Syrië, en hij heeft er altijd goed gedaan aan allen, met belangeloosheid en liefde, en om die reden werd hij bemind en gerespecteerd door christenen en moslims.

Zijn meedogenloze dood heeft mij vervuld van een diepe droefheid. Ik denk aan zoveel mensen die lijden en sterven in dit gekwelde land, lijden onder een bloedig conflict dat dood en vernietiging blijft veroorzaken. Ik denk ook aan de talloze ontvoerde mensen, christenen en moslims, Syriërs en anderen. Wij bidden dat zij mogen terugkeren naar hun geliefden.

Hoort dat bij pater Frans, dat zelfs de Paus het over hem heeft? Hoe zou hij dat vinden?

Nu volgen enkele regels uit de eerste brief van Paulus aan de christenen van Tessalonica.

Paulus zegt dat de doden dankzij Jezus nu leven bij God?

Geloof jij dat? Zou je het willen geloven? Of hoop je dat het waar is?

Pater Frans heeft geschreven over de kracht van de liefde, en gaat dan nader in op de liefde die Christus toont op het kruis.

Als antwoord op de haat van de mensen die Hem kruisigen, onthult Jezus dat God niet alleen van de mens houdt wanneer de mens goed doet, maar dat God hem liefheeft hoe hij ook is. God kan enkel een bron van liefde zijn: Hij geeft zijn levend water aan alle mensen. De haat van zijn vijanden is als het ware brandstof voor het vuur van de liefde. Christus was in zijn dood aan het kruis als een bloeiende tak die zijn zoete geur aan alle mensen gaf, zelfs aan diegenen die Hem afsnoeiden.

De zon van Gods liefde rijst het meest vanuit het kruis van Christus. Hij rijst naar de goeden om hen te verlichten en te verwarmen en hij rijst naar de slechten om ze uit te nodigen kinderen van God te worden.

Pater Frans zegt vaak: de liefde is er voor goeden en kwaden. God houdt van alle mensen. Kun jij dat ook - houden van goede en slechte mensen?

God verliet Christus niet toen Hij aan het kruis hing; zijn liefde explodeerde daar in al haar

goddelijke kracht. ?Het kruis is dus het hoogtepunt van het succes van Gods liefde. Sommige mensen geloven dat Christus de mensheid heeft verlost door zijn lijden. ? Maar zijn verlossende kracht kwam niet voort uit zijn lijden. ? Zijn verlossende kracht welke op uit zijn goddelijke liefde.

Pater Frans zegt: we zijn verlost door Christus - en dan niet door zijn lijden, maar door zijn liefde. Kun je dat tot je laten doordringen - geloof je dat ? Dat Jezus ons verlost heeft door zijn liefde, en niet door zijn lijden?

Dat was de laatste vraag van deze podcast. Je kunt je, aan het einde van deze acht gebedspodcasts, de vraag stellen wat je het meest geraakt heeft in deze retraite. Wat neem je mee? Wat heb je geleerd? Waar wil je verder mee aan de slag? Uit het Woord van God, uit de geschriften van pater Frans van der Lugt, of uit je eigen overwegingen?