

Een alledaagse begroeting

Briddes Roune speelt het lied Nou goth sonne under wod.

Maria, met haar waarlijk gelaat
Ziet toe op het Kruis? eerste daad
De zon zakt weg achter het hout
Voortaan schijnt ze over 't hele woud.

De lezing van vandaag is genomen uit het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 28, vanaf vers 8.

Dit is de eerste keer dat Jezus werkelijk gezien werd, na de Verrijzenis. Al wat we hoorden in de lezingen op Paaszondag was een leeg graf en wat achtergelaten kleding. Maar hier zien we Hem, verzezen uit de dood. Kan jij je voorstellen hoe het was om dat te zien?

Gezien de ernst van de situatie, lijken de eerste woorden van Jezus aan de vrouwen erg ontnuchterend: "Gegroet", zegt Hij - of "Heil", in sommige vertalingen. Hoe dan ook, een alledaagse begroeting. Hoe zou jij je voelen, als je een van de vrouwen was? Stel je eens voor dat Jezus je zo zou groeten, zo kalm en gewoontjes.

Jezus zegt aan de vrouwen dat ze niet bang moeten zijn. Wat denk je dat Hij aanvoelt bij hen? Wat zou Hij zien in hun gezicht dat Hij hen zoiets zegt?

Terwijl deze korte passage opnieuw voorgelezen wordt, tracht je dan te verbeelden welke gevoelens hierbij betrokken zijn. Welke emoties zou je kunnen zien in het gelaat van de vrouwen? En in dat van Jezus?

De vrouwen hier grepen Jezus' voeten vast - een gebaar van nederige aanbidding. Voel jij dat je zo zou antwoorden aan de verzezen Jezus in deze scène? Of zou jij anders reageren? Zou jij iets anders te zeggen hebben? Wat het ook is dat je aan Jezus zou willen zeggen, zeg dat nu maar.