

Vragen stellen

Derek Clegg zingt het lied True love. ?Ware liefde zet je ego opzij.?

Laat ik bij aanvang van de podcast even rustig blijven verwijlen in de liefde van God, om te weten dat ik geborgen ben in die liefde die niets of niemand me kan afnemen.

De lezing van vandaag is genomen uit het Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 15, vanaf vers 9.

Welke gevoelens komen bij je op wanneer je Jezus hoort zeggen: ?jullie zijn mijn vrienden?, en ?Ik heb jullie lief?? Hoe voel je je daarbij?

En de woorden ?Jullie hebben niet mij ?uitgekozen, maar Ik jullie?, en ?Ik heb jullie opgedragen om op ?weg? te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht.? Hoe voelt het om Jezus deze woorden tot jou te horen spreken?

Wanneer je opnieuw luistert naar de woorden van Jezus, sta jezelf dan toe thuis te komen bij Gods liefde.

Een gebruikelijke reactie op deze passage is het stellen van vragen: Waarom ik? Waarom ben ik geliefd? Waarom ben ik gekozen? Welke vruchten wordt ik verwacht te dragen? Als ook jij zulke vragen hebt, God luistert naar je ? spreek daar nu over met de Heer.