

Groeien in bewustzijn

Ensemble Hermes zingt I am the true vine. ?Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt snijdt hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit hij bij, opdat hij meer vruchten draagt.?

??De lezing van vandaag is genomen uit de Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 12 vanaf vers 24.

?Stel mij Barnabas en Saulus ter beschikking voor de taak die ik hun heb toebedeeld? Waartoe denk je dat Christus jou uitnodigt op dit moment in jouw leven? Het kan een handeling zijn, of een gezindheid van hart, bijvoorbeeld vergeving, moed, vrijgevigheid of? iets anders?

Neem een moment om naar Gods uitnodiging te luisteren. Probeer er niet teveel bij na te denken, maar laat een bewustzijn in jou groeien?

Nu jij je bewust wordt van datgene waartoe God jou vandaag uitnodigt, wat zou jij tegen Hem willen zeggen? Wat zou jij Hem willen vragen? Iets wat jou zou kunnen helpen om op zijn uitnodiging in te gaan. Spreek er met Hem over.

Luister opnieuw naar de lezing en stel je voor dat je op de plaats van Barnabas en Saulus staat en de zegen van God krijgt door de aanwezige profeten en leraren.

Welke woorden zullen ze bij jou gebruiken als ze jou de handen opleggen en jou zegenen? Wat wil je zeggen of doen in antwoord hierop?