

## Bescherming

Photonen vocaal ensemble zingt het lied Salve Regina, gecomponeerd door Francis Poulenc.

Wees gegroet, koningin, moeder van barmhartigheid.  
Tot u roepen wij, ballingen, kinderen van Eva.  
Tot u smeken wij in een dal vol tranen.  
Richt op ons uw barmhartige ogen,  
en toon ons Jezus, de vrucht van uw schoot.

De lezing van vandaag is genomen uit Psalm 87?.

God, wordt ons verteld aan het begin van deze psalm, heeft ons lief en wil ons beschermen. Toch, zo werd ook gezongen in het openingslied Salve Regina, kunnen wij ons soms ballingen voelen, dolend in een dal vol tranen. Waar voel jij de noodzaak tot bescherming in je eigen leven? En waar zie je die noodzaak in de wereld om je heen?

De psalm zegt dat ?welk volk ook, het is hier - de stad van God - geboren?. Voel ik die verbondenheid, nu? En zo niet, is er een periode in m?n leven geweest wanneer dit wel zo voelde?

Als je opnieuw naar de psalm luistert, doe dat dan alsof je zelf in Sion bent, bovenop de poort wellicht, met uitzicht over Gods stad.

?Mijn woorden zijn alleen in U?. Hoe wil je nu reageren op deze woorden? Beloven de woorden je iets waar je naar op zoek bent? Iets dat je verlangt? Wat het ook is dat je wilt zeggen, vertel het nu aan God.